

Danish American News

Nr. 87
Juni 2016
31. årgang



Dansk Amerikansk Klub

www.dansk-amerikansk-klub.dk



Lørdag den 2. juli 2016

- 09.00-11.00 Billetsalg og billetudlevering på Hotel Comwell Hvide Hus v/Rebildselskabet.
 10.00-12.00 Dansk-Amerikansk Klubs Garden Party på Aalborg Forsvars og Garnionsmuseum.
 12.45 Transport fra Radisson BLU Limfjord Hotel til Picnic tur/retur. PRIS kr. 250,-
 13.00 Transport fra Hotel Hvide Hus til Picnic tur/retur. PRIS kr. 250,-
 13.30-16.00 Rebildselskabets Picnic i haven ved Top Karens Hus i Rebild Bakker. PRIS kr. 200,-
 16.30 Transport fra Rebild til Aalborg.

Søndag den 3. juli 2016

- 11.00 Borgmester-reception på Aalborg Rådhus.
 12.30 Dansk Amerikansk Klubs frokost med udnævnelse af "Borgmester for en dag" på Hotel Comwell Hvide Hus (dørene åbnes kl. 12.15). PRIS kr. 320,- (incl 1 øl/vand og 1 snaps)
 15.15-16.00 Dansk-Amerikansk Klub - Mayors Club. Plantning af et træ i "Borgmesterlund", Kildeparken.
 18.15 Bus fra Comwell Sport Rebild Bakker til Festmiddag i Aalborg, tur/retur. PRIS kr. 250,-
 19.00 Rebildselskabets Festmiddag i Aalborg Kongres & Kultur Center. PRIS kr. 550,-
 00.45 Bus retur til Comwell Sport Rebild Bakker.

Mandag den 4. juli 2016

- 08.30 Kransenedlæggelse i Mindelunden på Almen Kirkegården.
 09.30-10.45 Optagelse i Chr. IV's Laug i Duus Vinkjælder for særligt indbudte.
 09.15 Transport fra Radisson BLU Limfjord Hotel til Rebildfesten tur/retur.. PRIS kr. 250,-
 09.30 Transport fra Hotel Comwell Hvide Hus til Rebildfesten tur/retur. PRIS kr. 250,-
 11.30-13.00 Rebildselskabets Teltfrokost med musik, underholdning og fællessang. PRIS kr. 355,-

REBILDFEST

- 13.15-13.45 Tivoli-Garden underholder i Bakkerne som optakt til Rebildfesten.
 14.00-16.15 FESTPROGRAM. Talere, musik, underholdning og fællessang. PRIS kr. 150,-
 16.30 After-Party, det store telt er åbent. Mulighed for at købe mad, snacks og drikkevarer. Priser oplyses på dagen.
 17.00 De første busser returnerer fra Rebild til Aalborg.
 22.00 (ca.) De sidste busser returnerer fra Rebild til Aalborg.

Tirsdag den 5. juli 2016

- 12.15 Transport fra Radisson BLU Limfjord Hotel til medlemsmøde tur/retur. PRIS kr. 250,-
 12.30 Transport fra Hotel Comwell Hvide Hus til medlemsmøde tur/retur. PRIS kr. 250,-
 13.00 Frokost forud for medlemsmøde på Comwell Sport Rebild Bakker. PRIS kr. 185,-
 14.00 Rebildselskabets medlemsmøde på Comwell Sport Rebild Bakker.
 16.30 Transport fra Comwell Sport Rebild Bakker til Aalborg.

Præsidentens sommerhilsen 2016

Kære medlemmer i Dansk Amerikansk Klub.

Kære medlemmer! Sommeren er over os og vi nyder det i fulde drag. Årets sommerudflugt i Dansk Amerikansk Klub er netop overstået med deltagelse af 55 glade og feststemte deltagere, som helt sikkert nød programmet og samværet på en dag med blå himmel og solskin.



Jeg kan ikke helt lade være med at lave et lille tilbageblik. DAK har det rigtig godt – vore arrangementer har alle været med rigtig fin tilslutning og ved hvert arrangement har oplevelsen været i top. Dette skyldes først og fremmest, at I – kære medlemmer – bakkede op, mødte op og bidrog med den gode stemning og glæde som kendetegner fællesskabet.

Efter sådan en dag i klubben er glæden og humøret i top og vi er ladet op til alt det, der venter forude.

Om en lille måneds tid tager vi hul på festlighederne i forbindelse med 4. juli. Dansk Amerikansk Klub lægger ud med Gardenparty d. 2. juli og d. 3. juli er det Dansk Amerikansk Klubs Frokost på Hotel Comwell, Hvide hus, "Borgmester-frokosten". I bestyrelsen er vi klar med tingene, - kun enkelte små ting mangler. Og så glæder vi os til at se rigtig mange af jer til arrangementerne. Benyt lejligheden til at tage familie og venner med – det vil glæde os meget og samtidig være en god oplevelse for os alle.

Når alle har overstået sommerferien, vil vi lade vort "westernblod komme i kog" og varme op til Country festen, som igen i år finder sted på "Østergaard" i Haldager. Det er en fest for Dansk Amerikansk Klubs medlemmer med familie og venner.

Bestyrelsen vil lave et firmabesøg til efteråret/sommeren. Programmet er endnu ikke helt på plads, men idé-manden pønser på at bistå et vinfirma med at smage nogle bedre vine til og det ved jeg, at klubbens medlemmer er blandt de bedste til at klare. Så glæd jer allerede nu til denne oplevelse.

Vi nyder glæde af et rigtig godt samarbejde med vore gode og stabile samarbejdspartnere. Alle bestiller noget og er flittige om vort fælles gøremål – at virke for og fremme venskabsbåndene i de dansk-amerikanske relationer. En fælles udfordring for os alle er, at vi skal fastholde det kendte og gode samtidig med, at vi skaber udvikling med et brugbart indhold. Og selvom bestyrelser og ledelser hele tiden er på denne opgave, så vil alle gode ideer og forslag helt sikkert være mere end velkomne. Skriv eller ring gerne til mig, hvis du går med en idé – ethvert bidrag er til nytte for fremtiden.

I Dansk Amerikansk Klubs bestyrelse ser vi frem til sommerens opgaver og vi glæder os rigtig meget til de mange kommende muligheder for at dyrke venskab og fællesskab.

God sommer til jer alle.

Jens Søndergaard
Præsident



Ny præsident i USA, hvordan?

En markant tid for USA – og i mange betydende sammenhænge også for hele verden – er lige i opløbet og om et halvt år er det – forhåbentligt – vel overstået for denne gang.

USA - verdens ældste demokrati - skal finde en ny præsident !

Processen og det tidsmæssige forløb kan virke som både "underholdende", men også langtrukket og til tider uforståeligt for de fleste. Men – der er et system ! I det følgende lidt om elementerne, det amerikanske politiske system, lidt om det historiske afsæt og hvordan er det så i dag.

Året 1789 er skelsættende. Indtil da havde nybyggerne i de gl. engelske kolonier fundet sig i de engelske spilleregler. Kong Georg III var hård med skatter og nægtede nybyggerne nogen form for indflydelse. Allerede i 1776 besluttede delegerede fra de 13 kolonier at de ville danne en selvstændig republik. Og det blev vedtaget d. 4. juli (USA's nationaldag). Men - man havde ikke nogen forfatning. Med udgangspunkt i den franske filosof Montesquieu model, hvor man tredeler magten, fik man skrevet USA forfatning og den blev vedtaget i kongressen 1789. I tiden fra 1776 til 1789 lede Kongressen landet – man havde ikke nogen præsident.

Igennem de mange år siden da, har der været mange forskellige partier. De mest betydende, Føderalisterne og republikanerne (demokratiske republikanere) kender vi jo lidt til. Men der har været et skred i de gamle partier. De to store partier i USA bæres nu om stunder af dels lidt bytten rundt på politiske standpunkter partierne imellem, men også af en intern justering af meningene om det, de tror på for USA og verden som sådan. Republikanerne er i dag båret af en cocktail af føderale og gl. republikanske synspunkter. Demokraterne, som førhen gik ind for minimalstats synspunkter, er i dag båret af en del føderal tænkning samt af republikanske demokraters værdier samt nye sociale tænkningmodeller.

Vælgerne bestemmer, men ad omveje ! Sådan har det altid været. Der stemmes og vælges, når delstaterne skal have deres regering (guvernør), når der vælges til Repræsentanternes Hus (Kongressen) og når der hvert fjerde år er præsidentvalg. I det følgende kun om præsidentvalget i USA.

For at de partier, der ønsker at opstille en kandidat til præsident, kan udfinde den kandidat, som partiets vælgere ønsker, afholdes primærvalg i de enkelte delstater. Det sker hen over vinteren og foråret. Her opstilles et antal delegerede i forhold til delstatens indbyggertal. Posten som delegeret er kendt for at være et æreshverv og bliver af partiet givet til personer som tak for lang og tro tjeneste.

Når partierne skal finde frem til, hvilken af flere præsidentkandidater, der – set fra delstatens vælgers synspunkt – skal være vinder af valget, ja så påvirkes der. Man søger at opnå flest delegerede og dermed vinde staten. Og når primærvalgene er vel overstået, kan man gøre regnestykket op og efterfølgende er man i stand til at nominere sit partis præsidentkandidat. De opstillede kandidater til præsidentposten er altid nervøse om udfaldet af valget i de stater, man kalder "Svingstater". Det er stater, hvor partiernes kendte stemmeandel traditionelt står lige. Derfor er satsning med kampagner og anden form for påvirkning mere intens i disse stater.





Når partierne har fundet – og derefter nomineret – deres præsidentkandidat hen over forsommeren, så går der ild i det hele. Nu bliver det alt lige fra små ting af national betydning til globale fremtidspolitiske synspunkter. Man bliver meget, meget pågående. Man bliver – til tider næsten useriøs – personlig i sine angreb. Den ukendte krigs love gælder her – alt er tilsyneladende tilladt og intet menes at være forbudt i kampen for præsidentembedet. Eneste parameter, som heldigvis kan virke regulerende er, at man skal have vælgerne stemmer og ikke alle borgere i USA accepterer et lavmålsniveau som det gennemgående. Så - god og værdig optræden forekommer da og det lønner sig da også.



Der investeres voldsomme beløb i kampagner m.v. Obama brugte en milliard dollar for blive præsident ! Medieverdenen, pressen, de digitale muligheder samt hyper-markedsføringsmetoder er tunge og stærke værktøjer og de koster! Men det er nødvendigt og faktisk en betingelse for at blive præsident i USA.

Så kommer valget. Valget, hvor vælgerne skal afgive deres stemme og det sker altid mellem



d. 2 og 8. november. Den enkelte vælgers stemme afgives med indirekte værdi. Man kan ikke stemme direkte på en præsidentkandidat. Stemmerne går til Valgmænd. Disse får stemmerne efter nogenlunde samme system, som beskrevet for Delegerede.

Når afstemningen er slut bliver det for alvor spændende og også nervepirrende. Der er i alt 538 valgmænd (valgmandskollegiet) og for at blive præsident skal man (med to kandidater op mod hinanden) opnå mindst 270 valgmænd. Skulle der ske det, at der er lighed i antallet af valgmandsstemmer, bestemmer Kongressen hvem, der skal have præsidentposten. På trods af valgmændenes løfter om at stemme på en bestemt kandidat er det ofte sket, at en valgmand har ændret mening og stemt på en anden – grundene kan være mange, men en valgmand fra valget i 1960 er citeret for at begrunde sin "faneflugt" med, at han ikke kunne udstå ham. Valget af valgmænd i de enkelte delstater bygger på princippet – "winner takes all" Det så vi jo senest i år 2000, hvor Georg W. Bush og Al Gore oplevede at befolkningens stemmer sagde Al Gore, men Bush fik efter omtælling flest valgmænd - og dermed alle valgmændene (29) Valgmandskollegiet stemmer den første mandag efter den anden onsdag i december efter valget – i år altså d. 19 december.

Den opmærksomme læser har sikkert noteret sig, at denne fremstilling er absolut upolitisk. Men – lige netop dette års præsidentvalg er utroligt spændende!

Jens Søndergaard

Top-Karens Hus "Saa'n nøj gratværk"



Ved indgangen til nationalparken Rebild Bakker ligger det lille gulkalkede og stråtakete bondehus, Top-huset.

Her boede tidligere den navnkundige Top-Karen og hendes mand, Top-Jens. Karen blev døbt Karen Marie Andersen, en lille, bestemt og slidsom bondekone, der med sit initiativ har sat mange tydelige spor på egnen.

Længe før en gruppe dansk-amerikanere købte en del af Rebild Bakker og forærede det storslåede hedelandskab som en gave til den danske stat, fik Karen og Jens tildelt en jordlod på toppen af de sandede lyngbakker. Her opførte de i 1882 et lille bondehus, som blev kalket gult og tækket med strå. De opdyrkede lidt af den sandede hedejord, og da den jyske længdebane mellem Randers og Aalborg blev indviet i 1869 blev Rold Skov og Rebild Bakker hurtigt et kendt udflugtsmål. Og antallet af gæster blev bestemt ikke mindre efter afholdelsen af den første Rebildfest i 1912. En begivenhed, der fik megen omtale i datidens aviser.

Fra Tophuset kunne Karen følge tilstrømningen af gæster, der kom for at trave en tur og nyde den med-bragte mad. Det gav Karen idéen til at sælge kogende vand til de besøgende, så de selv kunne lave kaffe og the.

Top-Karen fandt dog hurtigt ud af, at der var større muligheder i den spirende turisme. Hun

fik bevilling til at drive konditori, hvilket måske ikke ligefrem er den helt rigtige betegnelse for det allerførste traktørsted i Rebild Bakker, for var der noget, man ikke kunne få, så var det netop konditorkager, for som Top-Karen sagde, da en ung dame bad om en flødeskumskage: Saa'n nøj gratværk will a ett ha' mæ aa gjør!"

Top-Karen havde sit eget reklameslogan: "So-davand, øl og kaffe, det kan Karen skaffe", og ud over det serverede hun også forskellige kager, boller, æbleskiver og smørrebrød i haven og i de små hyggelige lavloftede stuer.

Top-Huset blev besøgt af "høj som lav", således også Rebildfesternes stifter Max Henius samt Kong Christian X og Dronning Alexandrine – ikke mindst i forbindelse med Rebildfesterne. Det tog Karen nu helt roligt og uden tøven sagde hun "du" til Majestæten, hvilket skabte en del forargelse, men som Top-Karen sagde: Når a kan sige du til Vorherre, naar a beder min Aftenbøn, saa kan a vel ogsaa sige du til Kongen! Det fortælles, at Kongen engang kom på uanmeldt besøg og pludselig stod i stuen, hvor han møder Karens unge pige, som løber forvirret ud i køkkenet og siger: "Kongen staar inde i stuen!" – "Jamen saa spørg da æ Kong, hva' han vil ha' aa spis, bette pige", lød svaret fra Karen – hun var ikke sådan at slå ud af kurs.

For de mange dansk-amerikanere, der besøgte det gamle fædreland efter mange år i Amerika, stod Tophuset som et symbol på de mange små fattige husmandsteder, hvorfra danskerne i hundredtusindvis udvandrede i perioden fra 1850 og til første verdenskrigs begyndelse. Mange kikkede indenfor i Tophuset til en kop kaffe, hvor Karen ivrigt lyttede til deres fortællinger fra den anden side af Atlanten.

Henrik Bugge Mortensen har skrevet en bog om Top-Karen, som bygger på en lang række artikler og interviews. Om sine besøg hos Top-Karen fortæller bl.a. Peter Gilkrog fra Arden: Hun elskede at snakke, og når vi kom på besøg, blev det ofte meget sent, før vi tog afsted. Hun fortalte om sin barndom, og til tider var historierne også noget vidtløftige og endda temmelig vovede. Penge var dog noget, hun aldrig snakkede om, det var ikke noget, der kom os ved, som hun sagde, så vi fik aldrig at vide, hvad hun om-satte for sådan en travl søndag, hvor bordene var fyldt hele dagen.

Top-Karen døde i 1929, 86 år gammel.



I dag ejes Top-Karens hus af Rebildselskabet men er forpagtet af Top-Karens oldebarn Erik og hans kone Vivian, som efter en renovering i 2002 driver stedet som en mindestue, beholdt i samme stil som Karen og Jens havde det. Plads til max 50 personer inde og max 100 i haven. Et dejligt og velbesøgt spisested.

Gerda Severinsen 2016



DAK's Jubilæums Fond støtter unge...

Dansk Amerikansk Klubs Jubilæums Fond har valgt at støtte tre unge, som er i gang med deres uddannelse på danske universiteter og som har søgt om støtte til studieophold i USA til efteråret 2016. Fonden støtter med kr. 5.000,- til hver. Her kommer et indlæg fra en af dem.

Mathilde Devantié Nielsen skriver

Så længe jeg kan huske har jeg været fascineret af USA, det store land på den anden side af Atlanten, hvor alt syntes at være muligt. Gennem årene er denne fascination blevet holdt i live ved hjælp af amerikansk musik, film og bøger. Først da jeg begyndte på gymnasiet og skulle beslutte hvad jeg ville være, indså jeg at USA er meget mere end popkultur.

I 2012, da jeg skulle beslutte hvad jeg ville efter gymnasiet, opdagede jeg helt tilfældigt, at Syddansk Universitet ville starte en ny bacheloruddannelse i Amerikanske Studier efter sommerferien — det måtte være skæbnen. Jeg tog til Åbent Hus i Odense og fik bekræftet at det var uddannelsen for mig, så jeg hev rødderne op og flyttede fra Århus til Odense.

I dag er jeg 26 år gammel og halvvejs gennem kandidatuddannelsen i Amerikanske Studier og har lært utroligt meget om USA — både bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen har dækket stort set alt, der har med USA at gøre; politik, kultur, litteratur, historie, og meget mere.

Når jeg bliver spurgt "hvad kan du så blive bagefter?", er det svært at give et præcist svar, men det er kun fordi der er så mange muligheder — jobmulighederne er blandt andet informationsmedarbejder, korrespondent, konsulent, ambassademedarbejder, og meget andet. Selv er jeg mest interesseret i at arbejde på en ambassade, enten i København eller i Washington. Men da det er svært at få sådan en stilling, forventer jeg at søge stillinger hos danske eksportvirksomheder, der samarbejder med USA.

Som del af kandidatuddannelsen har man i 3. semester mulighed for at komme på udlandsophold. Selve ansøgningsprocessen er omfattende, da man først skal ansøge gennem sit eget universitet og hvis man er heldig at blive nomineret, kan man så ansøge hos det amerikanske universitet. Jeg var så heldig først at blive nomineret af SDU til en plads på Ohio University i USA og siden hen optaget af selve Ohio University.



Der er mange ting, der skal ordnes inden man tager på udlandsophold; blandt andet skal man bevise at man kan støtte sig selv økonomisk under opholdet, man skal søge om visum, man skal søge om legater, og man skal søge om bolig. Derudover, hvis man skal bo på campus, hvilket jeg skal, skal man huske at blive vaccineret for meningitis og hepatitis b. Dette er simpelthen krav for at kunne bo på selve campus.

Jeg havde håbet at jeg ville dele værelse med en amerikansk studerende og virkelig få den helt ægte college oplevelse, men da jeg er udvekslingsstuderende, skal jeg bo sammen med en anden udvekslingsstuderende fra SDU. Men vi skal bo i en såkaldt "residence hall", hvor der bor op til 20-25 studerende på hver etage. På hver etage er der et fællesområde, så der er rigeligt mulighed for at møde amerikanske studerende og jeg er sikker på at jeg nok skal få den ægte college oplevelse.

Dansk Amerikansk Klub hjælper to unge i deres forberedelser til - og undervejs på deres tur til USA. Præsidenten for Mayors Club Peter Ørum er tovholderen i USA.

Rasmus Aagaard og Casper Olesen skriver...

Vi er 2 unge mænd der hedder Rasmus og Casper, vi er henholdsvis 22 og 21 år.

Casper bor i Viborg sammen med sine forældre og er lige blevet udlært om elektriker.

Rasmus bor i Aarhus sammen med sine forældre og blev udlært elektriker sidste sommer.

Vi har i lang tid begge haft en drøm om at komme til USA og opleve landet indefra.

Vi har mange bekendte og venner som har fortalt om deres fantastiske oplevelser de har haft på ture til USA. Og så hører man jo også så mange ting om USA og de forskellige byer og seværdigheder man kan se, igennem medierne.

Vi fandt tidligt i forberedelserne ud af, at vi gerne ville købe en bil og køre landet tyndt med. Men fandt også hurtigt ud af hvor besværligt det ville være for os, da man skal bruge en fast adresse i forbindelse med indregistrering af bilen.

Så vi opsøgte Dansk Amerikansk Klub for at få rådgivning og hjælp til turen. Vi blev mødt af præsidenten, Jens Søndergaard som gav os super god behandling og meget gerne ville hjælpe os. Han satte os i forbindelse med Peter Ørum fra Chicago som utroligt gerne ville hjælpe os med at købe bil, klare forsikring mv. og få os i gang med vores road trip på en god måde. Vi er dem begge to meget taknemmelige.

Nu manglede vi bare at få visum, så vi kunne rejse rundt i 6 måneder. Vi opsøgte visumservice, som er et firma der hjælper folk med at få visum til forskellige lande. Det eneste vi skulle var at udfylde ansøgningen til ambassaden og sende den til dem, hvorefter de vil aflevere ansøgningen personligt på ambassaden. Efter et par uger fik vi en mail om at vi skulle til interview på ambassaden. Så vi tog en tidlig mandag morgen til Kø-

benhavn for at snakke med dem. Da vi kom ind på ambassaden skulle vi trække et nr. og vente i venteværelset. Da vores nr. blev råbt op skulle vi op til skranken og tale med en amerikaner, som spurgte hvorfor vi ville til USA og hvor vi havde fået pengene fra til turen. Efter omkring 5 min. fik vi visummet godkendt og de ville sende det med posten dagen efter. Vi er ikke i tvivl om at vores medlemskab af DAK har haft en betydelig indvirkning på at kunne få det udvidede turistvisum.

Nu da vi har alt på plads mangler vi kun at booke fly billetter til afrejse omkring d. 25 juli, hvor Peter vil stå klar i lufthavnen i Chicago og tage imod os.



Vores plan er at starte i Chicago hvor Peter hjælper med køb af bil. Efter det vil vi køre mod Yellowstone som er en af de steder der står højest på vores liste af ting vi skal se. Så vil vi køre ud mod Seattle og ned af østkysten til San Fransisco og LA. I disse byer venter der os mange spektakulære oplevelser, såsom Alcatraz, film studier, Stillehavet mv.

Derefter kører vi ind til Las Vegas for at opleve spillebyen og tværs over landet til Florida. I Florida vil vi gerne se Cape Canaveral, Everglades, Key West og Ford Lauderdale.

Så er det tid til at køre nordpå. Hvad vi møder undervejs må vi opleve. Niagara Falls står på listen " must see". Chicago er derefter næste stop, hvor vi mødes med Peter igen. Forhåbentlig kan vi få solgt vores bil igen der. Afslutningsvis tager vi til New York hvor vi vil holde jul og nytår. Og opleve Time Square når klokken bliver 24, American time.

Vi sender et par korte rejserreferater til jer i DAK undervejs og glæder os til at kunne give et foredrag i foreningen når vi er retur i 2017.

Vinsmagning i oktober



Bestyrelsen i D.A.K. har besluttet at arbejde på et nyt arrangement som skal afholdes den 7. oktober, 2016. Så sæt kryds i din kalender allerede nu.

Vi syntes det kunne være spændende og festligt at lave en vinsmagning af amerikanske vine.

Amerikanerne er efterhånden blevet rigtig dygtige til det med at lave god vin. Det vil primært være tale om vine fra USA's vestkyst fra staten Californien og Washington.

Vi forestiller os en aften som er åben for både D.A.K. medlemmer og gæster. Så alle er velkommen til at medbringe en eller flere gæster.

Der vil både være mulighed for at smage på de forskellige vine, men også mulighed for at købe nogle gode flasker med hjem. Derudover vil der blive serveret nogle lækre snacks til vinen og der vil også være live musik og muligvis et underholdningsindslag.

Det er vores mål at skabe en hyggelig aften blandt gode venner og samtidig få chancen for at blive lidt klogere på Amerikanske vine.

Datoen er sat, vi vil i nærmest fremtid angive tid og sted på vores hjemmeside.

Håber vi ses til vinsmagning i oktober.

Niels Voigt Guldbjerg

En stor tak for vinsponsorat til vores Garden Party til vores 2 samarbejdspartnere:



LUND & STAUN^{AS}
Tømrer - Snedker - Murer
-TIL NYTTE OG GAVN!
www.lundogstaun.dk 98 34 13 13
 Jellingvej 10 - 9230 Svenstrup

Resumé - arrangementer 1. halvår 2016

I det efterfølgende kan læses et resumé over de arrangementer, som Dansk Amerikansk Klub har gennemført i 1. halvår 2016. Referaterne fra arrangementerne kan, i sin helhed med billeder m.v., ses på klubbens hjemmeside www.dansk-amerikansk-klub.dk.

Thanksgiving 26. november 2015.

Der var en fin tilslutning – i alt 66 deltog. Igen i år serverede Orkideens mesterkok kalkunen i en perfekt og velsmagende udgave. Som noget nyt og spændende var der en lille omgang quiz, hvor deltagerne blev bedt om at svare på spørgsmål, der handlede om kendskabet til Dansk Amerikansk Klub. Flere af deltagerne udtrykte efterfølgende, at der nok var behov for at gå hjem for at repetere lidt på lektien sådan, at den enkeltes almindelige kendskab til klubben blev "pudset" lidt af! Det var en god og fornøjelig afslutning på året 2015.

Torskegildet 5. februar 2016.

Traditionen tro begyndte det nye år 2016 med Torskegildet på Marineforeningen. Der deltog ca. 60 medlemmer og gæster. Major Hans Simonsen fortalte om det – for de fleste – ukendte Regeringsanlæg, som ligger placeret under jorden lidt vest for Rebild bakker. Hans Simonsen har selv i en del år været leder på anlægget og derfor er hans viden og indsigt om anlægget i top – et rigtig spændende foredrag med masser af billeder dokumentation. Rune Pedersen, som netop var vendt hjem efter 4½ måneders studie-ophold i USA fortalte om sit studie og med tyngde på de særlige vilkår der for de amerikanske universiteter danner en markant forskel i forhold til de danske universiteter. Rune havde haft et rigtig nyttigt udbytte af studie-opholdet. Det var i alle henseender en rigtig god aften.

Generalforsamlingen 16. marts 2016.

Den årlige generalforsamling blev igen i år afholdt på det Gl. Rådhus i Nørresundby med ca. 70 deltagere. Det blev en rigtig god og hyggelig generalforsamling ledet på den sædvanlige bestemte og muntre måde af Bruno Schnoor. Marianne Dausel havde bedt om at blive afløst i bestyrelsen. Som afløser for hende valgtes Cora Svaneborg. Efter Generalforsamlingen fortalte

Marthin Svaneborg om sin og hans hustrus rejse til North Dakota, USA, hvor de havde haft lejlighed at se de enorme anlæg hvorfra man borede efter - gas og olie ved hjælp af fracking – metoden. Der blev vist mange billeder fra denne oplevelse.

Sommerudflugten 29. maj 2016.

I alt 55 deltog i dette års sommerudflugt, hvor første del omfattede besøg på Flådestation Frederikshavn. Anden del omfattede frokost og samvær på "St. Faldt" hos præsidentparret. Vejret var helt fantastisk flot med blå himmel og sol. Alle var glade for besøget på Flådestationen og der blev snakket og hygget flittigt under og efter frokosten. Rigtig mange benyttede sig af muligheden for en rask tur i skoven og i bakkerne (62 m over havet), hvorfra man havde frit syn til Læsø. Man sluttede med kaffe og lagkage i haven. En rigtig god dag.

JS

Din bank brænder for dig

- præcis som den plejer gøre

Nu, hvor Nordjyske Bank og Nørresundby Bank er blevet til én lokalbank, er vi endnu flere steder i Nordjylland. Og det er vigtigt for os, for vi har altid lagt vægt på at være der, hvor livet leves – der, hvor tingene sker. Hvis vores landsdel skal opleve vækst, både lokalt og som region, så kræver det, at den har en ordentlig bank i ryggen – en bank, der brænder for nordjyderne. Det har nordjyderne nu i endnu højere grad end før.

Book et
møde

Book et uforpligtende møde på
9870 3333 eller nordjyskebank.dk

Nordjyske Bank
videre sammen

Aktivitetsskalendar

Gardenparty

Lørdag, d. 2. juli, kl. 10.00-12.00
Aalborg Forsvars- & Garnisonsmuseum
Skydebanevej 22
9000 Aalborg

DAK's Borgmesterfrokost

Søndag, d. 3. juli, kl. 12.30
Comwell Hotel Hvide Hus, Aalborg
Billet: Visit Aalborg

Country fest

Fredag, d. 2. september, kl. 19.30
"Østergaard", Haldager
Pris offentliggøres
senere på hjemmesiden

Vinsmagning

Fredag, d. 7. oktober
Detaljer offentliggøres
senere på hjemmesiden

Thanksgiving Dinner

Torsdag, d. 24. november, kl. 18.30
Orkideen, Ølgodvej 1, 9220 Aalborg Øst
Pris offentliggøres
senere på hjemmesiden

OBS!!

Husk tilmelding til alle arrangementer

Cora Svaneborg 2098 7115
mgscjt@gvdnet.dk
Susanne Skov 2060 6289
susanne@skov.mail.dk

Senest 8 dage før arrangementer
og meget gerne pr. mail

D.A.K. Dansk Amerikansk Klub

Præsident

Jens Søndergaard 9886 7025
faldt@dlgmail.dk

Vicepræsident

Niels Voigt Guldbjerg 5128 9104
aab.1958@live.com

Kasserer

Bjarne Jakobsen 3023 7030
bjarne@bajak.dk

Sekretær

Annelise Knudsen 9838 2279
apknud@privat.dk

Flemming Pedersen

flemmingviking@yahoo.dk 2140 1120

Cora Svaneborg

mgscjt@gvdnet.dk 2098 7115

Susanne Skov

susanne@skov.mail.dk 2060 6289

Husk at melde adresseændring (også email) til D.A.K. til faldt@dlgmail.dk så du fortsat kan få vores blad!

Danish American News redaktion:

Niels Voigt Guldbjerg
Tidselbakken 16
9310 Vodskov
aab.1958@live.com - tlf. 5128 9104

Udgiver:
Dansk Amerikansk Klub
Faldtvej 15, Præstbro
9330 Dronninglund

Oplag:
325 eksemplarer

Næste blad udkommer:
December 2016

Deadline:
1. november 2016