

Danish American News

Nr. 98

December 2021

36. årgang



Dansk Amerikansk Klub

www.dansk-amerikansk-klub.dk

Nytårshilsen fra præsidenten

Kære medlemmer af Dansk Amerikansk Klub,

Vores klub år 2021 har igen været præget af effekten fra corona virus. Som så mange andre foreninger i Danmark måtte vi aflyse flere arrangementer. Derfor tog bestyrelsen tidligt på året den beslutning at der ikke skulle betales kontingent i klubåret 2021.

Det startede med aflysning af vores årlige Torskegilde i februar. Derefter måtte vi aflyse den fysiske generalforsamling. Vi fik dog afholdt generalforsamlingen virtuelt i form af et Zoom arrangement. Det var faktisk velbesøgt med deltagelse fra flere af vores amerikanske medlemmer, samt et indslag fra præsidenten af Rebildselskabet Jørgen Bech Madsen. Jørgen fortalte om de fremadrettede planer for Rebildselskabet. Karsten Schultz styrede begivenhederne som dirigent og der blev aflagt regnskab m.v. Som vi nærmede os forår og sommer tog bestyrelsen den beslutning at aflyse vores traditionelle Borgmesterfrokost den 3. juli. Der var simpelthen for mange uafklarede ting omkring planlægningen som gjorde at vi måtte trække stikket på denne event. Kun få af vores amerikanske venner og familie var i stand til at komme til Danmark og være en del af 4. juli dagene og så var vi heller ikke sikker på at vi kunne afholde en event med over 100 mennesker indendørs på en forsvarlig måde.

Som året skred frem, blev der dog sat mere og mere fart på vaccination af befolkningen og da vi nåede til juni måned, besluttede vi i bestyrelsen at afholde vores årlige Garden Party på Garnisons museet. Det var en event som primært skulle foregå udendørs og derfor mente vi at det ville være ansvarligt af afholde. Vi havde i år 250 besøgende til vores Garden Party og vi syntes selv at det var en stor succes. Man kunne virkelig mærke at vores medlemmer og gæster var glade for igen at kunne være sociale og nyde hinandens selskab.

Da vi ikke fik mulighed for at afholde vores traditionelle sommerudflugt, lavede vi som et alternativ en udflugt i september til Thingbæk kalkminer med efterfølgende frokost i Blokhuset

(Lincoln Cabin) i Rebild Bakker. I kalkminerne fik vi arrangeret en korkoncert som var smuk og fortryllende. Det stod bestyrelsens musikalske geni Karina Stevenson for. Mange af dagens gæster i kalkminerne fik derfor en ekstra bonus oplevelse da koret sang på en lille scene som var opsat midt i kalkminerne. Arrangementet sluttede med en dejlig frokost i Blokhuset og efterfølgende var der mulighed for en gåtur i Rebild Bakker. Vi havde 42 deltagere til udflugten.



I skrivende stund har vi lige afholdt årets sidste arrangement, Thanksgiving den 25. november på Orkideen i Aalborg Øst. Der var 67 tilmeldte, og som altid havde vi en super hyggelig aften med gode indslag fra et par af vores amerikanske medlemmer, som fortalte lidt om historien omkring

Thanksgiving og hvordan de selv har fejret Thanksgiving "back home". Orkideen er efterhånden blevet velkendt for den helt fantastiske Thanksgiving menu og det var ikke anderledes i år. Det som også gjorde aftenen virkelig hyggelig var den blanding af unge og knap så unge som deltog i festen. Den yngste gæst Michelle var godt 1 måned gammel, men der var også et par teenagere, en del i 30'erne og 40'erne og så os andre. Det skabte en stemning og dynamik som jeg meget gerne vil prøve at se om ikke vi kan fortsætte med at skabe til vores kommende arrangementer.

Om kort tid skriver vi 2022. Det er året hvor Dansk Amerikansk Klub fylder 100 år. Det gør mig faktisk lidt stolt og også ydmyg over at være en del af en klub som har formået at eksistere i så lang en periode. Når man fylder 100 år har man oplevet meget og har også været en stor del af Aalborgs moderne historie. Mange dygtige præsidenter og bestyrelser har i tiden stået i spidsen for denne klub og vores klub lever i bedste velgående. Vi har et stigende medlemstal og en solid økonomi. Der er masser at bygge videre på.

Vi har planlagt flere ting som skal markere vores 100 år jubilæum:

- Først et meget flot tidsskrift som i tekst og billeder fortæller historien om Dansk Amerikansk Klubs første 100 år. En komité af erfarne DAK-medlemmer har været igennem vores arkiver og brugt mange timer på at kortlægge klubbens historie. Vi forventer at have en bog klar til udgivelse i foråret 2022.
- DAK arbejder i samarbejde med Udvandreakivet og Cultex Media på en Dansk Amerikansk udstilling som finder sted den 8. og 9. juli på Aalborghus Gymnasium. Udstillingen er en fortælling som fremhæver danskere som tog til USA og fik en stor indflydelse på det amerikanske samfund. Udstillingen fejrer også en samlet 300 års fødselsdag. 110 år for Rebildselskabet, 100 år for Dansk Amerikansk Klub og 90 år for Udvandreakivet.
- Vi afholder en gallamiddag på Skydepaviljonen i Aalborg i august måned.
- Derudover vil vi prøve at krydre alle vores faste arrangementer i 2022 med lidt ekstra. Detaljer vil jeg ikke afsløre her. Jeg vil blot love at vi i bestyrelsen vil gøre hvad vi kan for at skabe gode oplevelser, og markere 100 år med D.A.K på bedste vis.

Så der er lagt op til et spændende 2022 i Dansk Amerikansk Klub.

Nu håber vi at virus ikke vil forstyrre vores store planer for 2022. Det er samtidigt mit håb at det bliver muligt for mange af vores medlemmer, at kunne rejse frit uden restriktioner mellem vores 2 kontinenter. Venner og familier som har behov for at være sammen. Her er Skype eller Zoom en rigtig fin mulighed for at ses. Men der er intet som kan erstatte det at være fysisk sammen. Et kram, et knus, en dejlig middag sammen, en gå tur hånd i hånd med et barnebarn, disse oplevelser kan ikke erstattes.

Til sidst vil jeg gerne sige tak til medlemmerne i Dansk Amerikansk Klub for jeres opbakning omkring alle klubbens aktiviteter. Jeg glæder mig til et spændende år 2022 med masser af spændende oplevelser sammen med jer. Jeg vil også gerne ønske jer og jeres familie en rigtig glædelig Jul og et lykke bringende Nyt år. Også en stor julehilsen til vores amerikanske medlemmer og deres familier, vi glæder os til at se jer igen og nyde vores fælles interesser og venskab.

Niels V. Guldbjerg, Præsident

Som nævnt i min hilsen ovenfor, arbejder vi på forskellige måder at markere vores 100 års jubilæum i 2022.

Vi har i første omgang tilføjet lidt tekst til vores klublogo. Dette vil vi få lavet i et par større bannere, som vi kan opsætte til alle vores arrangementer i 2022.

Derudover er der kommet et forslag om at lave vinetiketter af dette logo, som vi så vil sætte på en god vin. Vinen vil vi så sælge til vores venner og medlemmer.

Har du et godt forslag til hvordan D.A.K skal markere vores 100 års jubilæum, høre vi meget gerne fra dig.

Du kan fremsende dit forslag til denne e-mail aab.1958@live.dk



The Totem Pole at Rebild, Denmark



July 4th has been celebrated continuously at Rebild since 1912. In 1906 the Danish American Society was formed and August 5th 1908 the first formal celebration was held at Krabesholm Highschool on Skive fjord by the presence of King Frederik VIII and Queen Louise as well as many prominent guests. Poet and author Jeppe Aakjær was one of them. He later wrote the song "Stille hjerte sol går ned" "Quiet heart sun goes down" as part of the Rebild cantata when Rebild became National Park in 1912.

President Theodore Roosevelt sent greetings.

In 1909 at the National Exhibition in Aarhus Crown Prince Christian and Crown Princess Alexandrine participated with greetings from the king. President William H. Taft also sent his greetings.

The Ameri-Danes have been honoring the strong ties and many common values at the events with speeches, songs, performances, sculptures, exhibitions, a log cabin and... a totem pole.

The Lincoln Log Cabin named after President Abraham Lincoln was built in 1934 and placed below Cimbrer Hill. In 1987 it was moved up near the Rebild Park entrance next to the Western House and Top Karen's House. Unfortunately, it burned November 11th 1993 and the totem pole was severely damaged, but survived. A new log cabin almost like the old one was built in the state of Washington from old cedar logs and was ready for the Rebild celebration in 1994.

The cabin no longer holds the exhibition of immigrant artefacts. They are part of the Museum Rebild near the parking lot.

The totem pole is a gift from Alaska and "Mr. Solvang", Ferdinand Sorensen (1900-1987) the talented carpenter who did the carving and presented it to Rebild in 1974. It is a copy of a memorial to Native American Kicksetti leader Kolteen. The original is at Wrangell, South Eastern Alaska. There is also a copy at the Franklin D. Roosevelt Library and Museum at Hyde Park, New York.

Totem poles are a special North West coast Native American way of identifying clan, heritage and telling myths and stories. "Totem" derives from the Algonquian word "odoodem" meaning kinship group. As a memorial they are not that different from some of our runic stones, e.g. the Jelling stones.

The Kicksetti are part of the Tlingit. The totem pole has four stories or memory devices.

On the top is the mountain with a face representing the Stikine River area where they came from. Below is a frog, one of the major clans. Under the frog two ravens: Old Raven that created the earth and the light and Young Raven that created man. At the bottom is the beaver. Kolteen's father was beaver clan, his mother frog clan. The Tlingit were matrilinear, i.e., the children were identified primarily with the mother's clan.

Erik and Vivian Eriksen have their base at Top Karen's Hus where they carry on the old traditions serving the guests. Erik is the great grandson of Top Karen. They also run the Western House and the Log Cabin, and they took the initiative to save the totem pole, just like they have restored the Western House and added facilities to the Log Cabin.

Sisse Degner, engineer and designer and Stig Thornsohn, historian and anthropologist did the restoration as a volunteer project, materials have been sponsored by Erik and Vivian Eriksen, National Foundation of Danish America and Danish American Club.

The totem pole was in a very poor condition. One side badly burned and the timber splitting and rotting in places. It has been preserved and repainted and protected with copper coverings at the top. We decided to clean the burned parts and keep them preserved as they were. The fire is part of the many stories it tells, and the burned structures have a rough beauty of its own. Lines of fire, lines of life, traditions surviving.

We followed tradition and did a little tobacco offering and blessing when we were ready to reset the totem pole with Erik and Vivian. On top we placed a black feather tied with a little piece of Danish amber honoring the Raven.

We plan to add the missing wings next year when we celebrate Danish American Club's 100th year anniversary and Rebuild's 110th. Contributions are welcome (!) but we'll "wing it" one way or another.

Stig Thornsohn



Amerikanerhuset ved Lystrup Strand

Søndag den 24 oktober fik jeg mulighed for sammen med min gode ven Stig Thornsohn at besøge Amerikanerhuset ved Lystrup Strand på Djursland. Huset er et hyggeligt sommerhus som er opført i 1938 og tilhøre Dansk Amerikansk Klub i Randers. Klubbens medlemmer er kun direkte efterkommere af de hjemvendte fra USA og i runde tal er der ca. 50 medlemmer.



Samlingspunktet for klubben er sommerhuset på Lystrup Strand og det forstår man godt. Huset er et hyggeligt træhus som er placeret med direkte udsigt ud over havet, og som et af de få huse i området, er der råderet over et grundareal som går helt ned til vandkanten. På dette areal står en stor sten som tidligere medlemmer har opsat og der er malet teksten "5. juni D.A.K. Randers 1934". på arealet er der også lavet et par baner som benyttes til hestesko kast – et spil og tradition som helt sikkert er taget med fra "over there".

Klubbens medlemmer som i dag afholder deres årlige generalforsamling, byder hjerteligt velkommen og byder på kaffe og rundstykker. Vi får en rundtur i sommerhuset og snakken går om gamle dage og historien omkring huset. Jeg bliver gjort opmærksom på at der tidligere har været forbindelse mellem klubberne fra Aalborg og Randers – men ikke i nyere tid som jeg ved af.

Klubben i Randers blev stiftet i 1931 af hjemvendte dansk/amerikanere. Det har gennem årene kun været muligt at blive medlem af klubben hvis man var i direkte familie med stifterne af klubben og det har sikkert gjort at klubben ikke har vokset som tilfældet er med vores egen D.A.K her i Aalborg.

Før generalforsamlingen får jeg mulighed for at fortælle dem lidt om vores klub i Aalborg og vores arrangementer og giver alle i Randers klubben en åben invitation til at deltage i vores fremadrettede arrangementer.

På linket nedenfor kan du få et bedre indblik i Amerikanerhuset på Lystrup Strand.

<http://www.lystrup-strand.dk/historie-lystrup-strand/amerikanerhuset.html>



The Lincoln Log Cabin

I september 2021 afholdte D.A.K. en sensommer udflugt til Thingbæk kalkminer med efterfølgende frokost i Lincoln Log Cabin (også kendt som Blokhuset) i Rebild bakker. Flere af vores gæster kom og spurgte mig om historien omkring Lincoln Log Cabin, som for øvrigt er et super hyggeligt sted og rigtig velegnet til sammenkomster.



Her får I så lidt omkring husets historie:

Blokhuset i Rebild Nationalpark - også kaldet Lincoln Log Cabin - er opkaldt efter USA's præsident Abraham Lincoln (1861 - 1865), og er smukt beliggende ved indgangen til nationalparken, med en betagende udsigt over bakkerne og 4. juli festpladsen.

Fakta om det tidligere Blokhusemuseum:

Det første blokhus blev opført i 1934. Det siges at den oprindelige log cabin indeholdte træ fra alle stater i USA. I 1987 blev Lincoln Log Cabin flyttet. Bjælke for bjælke blev den pillet fra hinanden, nummereret og flyttet fra placeringen nedenfor Cimbrerbakken til den nuværende mere markante placering ved indgangen til nationalparken.

Den 11. november 1993 nedbrændte Blokhuset, men året efter blev der bygget et nyt. Det blev først bygget i Staten Washington af gamle cedertræer samme steds fra. Derefter blev det skilt ad og afskibet til Danmark som samlesæt. Det stod klar til Rebildfesten i 1994, nøjagtig 60 år efter det første Blokhus blev indviet. Det nye Blokhus er stort set identisk med det oprindelige.

Det skal nævnes at vores tidligere præsident af Dansk Amerikansk Klub gennem mange år

nu afdøde Egon Østergaard, havde en stor rolle i genopbygningen af Lincoln Log Cabin.

Som arkitekt i Aalborg og gennem mange år branddirektør blev Egon og Inger Østergaard (æresmedlem D.A.K.) kontaktet af præsidenten af Rebildselskabet for at hjælpe med projektet omkring opførelse af en ny identisk log cabin. Inger og Egon fløj med kort varsel til staten Washington i USA hvor de sammen med den lokale Rebild Chapter Præsident Tom Paulsen (major of a day, 1991) fik en tilsvarende log cabin bygget af cedar træ fra Washington State. Det skal nævnes at Tom Paulsen havde et byggefirma i Washington og havde derfor det lokale kendskab til log cabins. Der blev opført en log cabin i samme størrelse som den nedbrændte i Rebild og denne log cabin blev i Washington nedtaget log for log. Hver log blev nummereret og pakket i en skibscontainer og sejlet fra Washington til Aarhus og senere fragtet videre til Rebild. Special håndværkere ("loggere") fra staten Washington kom til Danmark og opførte den nye log cabin i samarbejde med en lokal tømrer fra Skørping.

Den følgende historie fandt jeg på nettet omkring hvad der skete i november 1993 da Lincoln Log Cabin brændte:

BLOKHUSEMUSEET - den lille røde bog

af Helge V. Qvistoff

Jeg er blevet bedt om at skrive en lille artikel om en begivenhed, som jeg har oplevet i min tid her på egnen. Der er mange at vælge imellem, men en af dem, der virkelig taler til mig, er historien om "den røde bog".

Natten til den 11. november 1993 brændte Blokhuset i Rebild, også kaldet Lincoln Log Cabin. Sammen med historikeren Leif Ernst i Aalborg, hvis speciale er "Det vilde Vesten", havde jeg indrettet udstillingen i det gamle Blokhus, der egentlig var et raritetskabinet med de mest vidunderlige ting, skænket af danske emigranter og af dansk-amerikanske foreninger i USA. Der var så mange gode ting, at de enkelte klenodier ikke kom til deres ret. Museet var ganske enkelt overlæst af museumsgenstande, hvilket gav det sit eget præg - netop af raritetskabinet.

Den mest kostbare genstand, klenodiet i samlingen, havde dog sin egen montre. Det var dansk-amerikaneren Axel Springborgs sølvsaddel med alt, hvad der hørte til. Springborg, der havde et kursted i USA, havde tidligere været ved politiet, og den fornemme saddel havde været anvendt ved optog af forskellig art.

Mest kendt var dog nok prærievognen og to indianerfigurer i originale dragter - en mand og en kvinde. Både prærievognen og dragterne havde været i Blokhuset helt fra starten i 1934. Det var Rebildselskabets første præsident Max Henius, der havde fået ideen til, at man skulle bygge et hus fra pionertiden - et nybyggerhus.

Danskere og især dansk-amerikanere gav klenodie på klenodie til Blokhuset - alt fra nybyggeres kogegrej til indianerpilespidser og fra dansk-amerikanske foreningers flag til Max Henius' knudrede spadserestok. En af de mere undselige ting var en lille rød bog.

Så kom branden. Alt gik til. Axel Springborgs saddel var blot en klump smeltet sølv. Uvurderlige museumsgenstande gik op i røg. For mig, der havde kendt hver eneste ting i Blokhuset og havde et forhold til hver eneste ting, var den 11. november 1993 en trist dag.

Det, jeg var mest ked af var gået til, var den lille røde bog, der lå nok så uskyldigt i en montre. Af frygt for, at den skulle blive stjålet, var der ikke engang en beskrivelse af, hvad den handlede om, eller hvorfor den lå der. Men det var en bog, som Abraham Lincoln havde skrevet i, og Abraham Lincoln har altid stået for mig som en af denne verdens store og uplettede politikere, en sand humanist.

Om eftermiddagen talte jeg med den daværende generalsekretær i Rebildselskabet, Niels J. Selling, og han spurgte mig, hvad jeg var mest ked af, der var gået til. Uden betænkningstid svarede jeg: "Den lille røde bog!"

Selling svarede: "Det er mærkeligt, du siger det, for det er det eneste, der har overlevet branden! Af en eller anden årsag tog vi den ud for nogle uger siden, og den ligger her på mit skrivebord!"

Nu er den lille røde bog et af klenodierne i det nye Blokhus. Der er endda bygget en særlig og ekstra tyverisikret montre til den. Du kan tage op og se den, når Blokhuset igen åbner til sommer.

Artikel i bladet "Kulturen" 6. januar 2000 af Helge Qvistorff



Mindeord om Lisbeth Nielsen

Den 29. oktober sov Lisbeth Nielsen stille ind i sit hjem på plejehjemmet i Risskov, hvor Lisbeth tilbragte det sidste år inden hendes død.

Lisbeth har været et meget aktivt medlem af Dansk Amerikansk Klub gennem mange år.

Sammen med hendes mand Elias Nielsen, der var i bestyrelsen for klubben i en lang årrække, deltog Lisbeth aktivt i klubbens mange arrangementer og var ofte værtinde for gæster der kom til Aalborg i forbindelse med 4. juli dagene og mange andre sammenkomster.

Bl.a. var de værtsfamilie for studerende fra St. Cloud universitetet, der under deres ophold i Aalborg nød godt af Lisbeths store gæstfrihed.

Lisbeth og Elias havde gode ungdomsvenner i Nebraska, og flere gange tog de turen over for, at besøge dem i Omaha.

Lisbeth og Elias boede i mange år på Kornblomstvej i Aalborg, men flyttede til en lejlighed på Vesterbro, hvor de tilbragte pensionist årene.

Dog var sommerhuset i Blokhus deres tilholdssted, så ofte som det lod sig gøre.

Ære være hendes minde.

Margrethe Randorf



Abraham Lincoln

Som opfølgning på vores sensommer udflugt til Lincoln Cabin i September, kom jeg til at tænke på Abraham Lincoln, som er en af de største Amerikanske præsidenter. Her et kort resume af hans politiske liv:

Abraham Lincoln, February 12, 1809 – April 15, 1865) was an American lawyer and statesman who served as the 16th president of the United States from 1861 until his assassination in 1865. Lincoln led the nation through the American Civil War and succeeded in preserving the Union, abolishing slavery, bolstering the federal government, and modernizing the U.S. economy.

Lincoln was born into poverty in a log cabin and was raised on the frontier primarily in Indiana. He was self-educated and became a lawyer, Whig Party leader, Illinois state legislator, and U.S. Congressman from Illinois. In 1849, he returned to his law practice but became vexed by the opening of additional lands to slavery as a result of the Kansas–Nebraska Act. He reentered politics in 1854, becoming a leader in the new Republican Party, and he reached a national audience in the 1858 debates against Stephen Douglas. Lincoln ran for President in 1860, sweeping the North in victory. Pro-slavery elements in the South equated his success with the North's rejection of their right to practice slavery, and southern states began seceding from the Union. To secure its independence, the new Confederate States fired on Fort Sumter, a U.S. fort in the South, and Lincoln called up forces to suppress the rebellion and restore the Union.

Lincoln, a moderate Republican, had to navigate a contentious array of factions with friends and opponents from both the Democratic and Republican parties. His allies, the War Democrats and the Radical Republicans, demanded harsh treatment of the Southern Confederates. Anti-war Democrats (called "Copperheads") despised Lincoln, and irreconcilable pro-Confederate elements plotted his assassination. He managed the factions by exploiting their mutual enmity, carefully distributing political patronage, and by appealing to the American people. His Gettysburg Address appealed to nationalistic, republican, egalitari-

an, libertarian, and democratic sentiments. Lincoln scrutinized the strategy and tactics in the war effort, including the selection of generals and the naval blockade of the South's trade. He suspended habeas corpus in Maryland, and he averted British intervention by defusing the Trent Affair. He engineered the end to slavery with his Emancipation Proclamation, including his order that the Army and Navy liberate, protect, and recruit former slaves. He also encouraged border states to outlaw slavery, and promoted the Thirteenth Amendment to the United States Constitution, which outlawed slavery across the country.



Lincoln managed his own successful reelection campaign. He sought to heal the war-torn nation through reconciliation. On April 14, 1865, just days after the war's end at Appomattox, he was attending a play at Ford's Theatre in Washington, D.C., with his wife Mary when he was fatally shot by Confederate sympathizer John Wilkes Booth. Lincoln is remembered as a martyr and hero of the United States and is consistently ranked as one of the greatest presidents in American history.

Kilde: Wikipedia



Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Amerikansk Klub, Aalborg

**Generalforsamlingen afholdes onsdag, den 23. marts 2022, kl. 20.00
på det gamle rådhus, Torvet 5, Nørresundby**



Dagsorden ifølge vedtægterne

- 1: Valg af dirigent
- 2: Præsidenten aflægger beretning for det forløbne år
- 3: Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
- 4: Behandling af indkomne forslag
- 5: Valg af præsident (på ulige år)
- 6: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
- 7: Valg af 2 revisorer for 1 år
- 8: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 2 år
- 9: Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde på præsidentens adresse senest den 16. marts 2022. Send forslag til:

Niels V. Guldbjerg
Tidsebakken 16, 9310 Vodskov
aab.1958@live.com

Inden generalsamlingen, **kl. 19.00** vil der være spisning incl. øl, vin eller vand til en pris af kr. 125,-.

Tilmelding til spisningen nødvendig. Tilmeld dig:

- Online dak.nemilmeld.dk eller
- Jane Schultz: jaka@mail.dk eller 4094 2626 eller
- Jette Severinsen: jette.severinsen@gvdnet.dk eller 2673 4101

Medlemmer på valg/genvalg samt evt. indkomne forslag bliver offentliggjort på klubbens hjemmeside - www.dansk-amerikansk-klub.dk inden generalforsamlingen.

Aktivitetskalender

Torskegilde

Fredag, d. 4. februar, kl. 18.30
 Restaurant Orkideen
 Ølgodvej 1
 9220 Aalborg Øst
 Pris offentliggøres på hjemmesiden

Generalforsamling

Onsdag, d. 23 marts 2022, kl. 20.00
 Spisning fra kl. 19.00
 Det Gamle Rådhus
 9400 Nørresundby
 Pris kr. 125,-

.....

OBS!!

Husk tilmelding til alle arrangementer

Jette Severinsen 2673 4101
 jette.severinsen@gvdnet.dk

Jane Schultz 4094 2626
 jaka@mail.dk

Senest 8 dage før arrangementer
 og meget gerne pr. mail

D.A.K. Dansk Amerikansk Klub

Præsident og redaktør

Niels V. Guldbjerg 5128 9104
 nvg@nordicals.dk

Vicepræsident, kasserer og webmaster

Flemming Pedersen 2140 1120
 flemmingviking@yahoo.dk

Jette Severinsen

2673 4101
 jette.severinsen@gvdnet.dk

Sekretær

Elsebeth Fuglsang Larsen 2042 9599
 elsebeth.f.larsen@gmail.com

Jane Schultz

4094 2626
 jaka@mail.dk

Facebook administrator

John Lænner 2326 1848
 johnlænner@gmail.com

Karina Stevenson

2637 3937
 kstevenson.ak@gmail.com

Husk at melde adresseændring (også email) til elsebeth.f.larsen@gmail.com så du fortsat kan få vores blad!

Danish American News redaktion:

Niels V. Guldbjerg
 Tidselbakken 16
 9310 Vodskov
 nvg@nordicals.dk - tlf. 5128 9104

Udgiver:
 Dansk Amerikansk Klub
 CVR nr. 34564574

Oplag:
 325 eksemplarer

Næste udgivelse:
 Juni 2022

Deadline:
 1. maj 2022