

Danish American News

Nr. 82

December 2013

28. årgang



Dansk Amerikansk Klub

www.dansk-amerikansk-klub.dk

Præsidentens jule- og nytårshilsen

Året 2013 blev for DAK et skelsættende år. Vi skulle vise, at vi forstod at fastholde grundlaget for en klub med det stærke og nyttige formål: - at virke for gode relationer og venskaber mellem Danmarks og USA's befolkninger samt at støtte de dansk-amerikanske forbindelser og venskabsbånd. Det er lykkedes i bedste stil.



Nu er det snart jul og året går på hæld.

Vi tog hul på 2013 med vores traditionelle "Fiskespising". Der var en fin opbakning om arrangementet, som bød på en fantastisk velsmagende torsk med tilbehør, fantastisk underholdning med gospel sang og herligt samvær for vores medlemmer i DAK. En rigtig fin aften.

I marts blev det tid til den årlige generalforsamling, hvor der er seriøsitet og hyggeligt samvær på dagsordenen. Vi skulle bl.a. tage afsked med et af bestyrelsens stærke navne, nemlig Inger Østergaard. Afslutningen på Ingers mange år i bestyrelsen rummede stor, stor taknemmelighed for hendes fantastiske virke for DAK, men samtidig også respekt og forståelse for hendes ønske om at kunne få mere tid til mand og familie. Tusind tak til Inger.

Sommerudflugten var, som tidligere år, lagt i sidste del af maj. Vejret var fint, men besøget på "Bunkermuseet" på toppen af Pikkerbakkerne i Frederikshavn, var en blæsende omgang. Ved besøget fik deltagerne en spændende oplevelse og indsigt i Fortets betydning for krigen. Dagen sluttede med hyggeligt samvær om frokosten på "St. Faldt", hvor der blev vejr til at indtage kaffen i haven.

Og så var det tid for Rebilddagene, som blev nogle fantastiske dage. I DAK var vi spændte på, om eftersuset fra alt det pragtfulde, vi oplevede i jubilæumsåret, ville stække os i det efterfølgende år. Vi kunne da godt fornemme, at nu var det blevet hverdag igen, men 2013's arrangementer i DAK var båret af god tilslutning, godt indhold og festglade deltagere.

Ved "Garden Partyet" var vejret flot og Klosterhaven bød med sine smukke rammer velkommen til et par hyggelige timer. Som en del af programmet blev der overrakt to legater til støtte for to unge, som begge skulle på studieophold på San Diego State University, Californien i ca. 4 måneder. Herligt at kunne støtte unge i deres bestræbelser på at få en god uddannelse, forstærket med ophold i USA.

En herlig og sjælden dansk sommer var om os og mon ikke de fleste nu med glæde ser tilbage på sommeren 2013. Efteråret er så flot med sine fantastiske farver og det milde vejr. Nu er "Thanksgiving" sidste arrangement i år og så er det tid for juleforberedelserne. For de mange er det også sådan, at man lader tankerne gå lidt tilbage. For de fleste er det sikkert med masser af glædes over. For andre er der sket ting, som kan være tunge at komme over. Fælles for os alle er det sådan, at når nytåret nærmer sig, så ser vi mulighederne for alt det, det venter i det nye år. Sådan er det også i DAK. Vi ser frem til udfordringerne i 2014 og glæder os til samværet i klubben om opgaverne. Tak til vore mange samarbejdspartnere for støtte og medleven i 2013. Tak til alle klubbens medlemmer for jeres aktive medleven i aktiviteterne i 2013.

Jeg ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår!

Præsident, Jens Søndergaard

Martin Luther Kings tale: I Have A Dream

Onsdag d. 28. august, 2013 markerede man i USA 50 års dagen for Martin Luther Kings "I have a dream" tale.

I Have a Dream, (dansk: Jeg har en drøm), er den populære benævnelse for den tale, Martin Luther King holdt på trapperne til Lincoln Memorial i den amerikanske hovedstad Washington D.C. den 28. august 1963 i forbindelse med den store borgerrettigheds-march "March on Washington for Jobs and Freedom".

Talen, hvor Martin Luther King redegjorde for sine drømme og visioner om en fremtid i USA hvor alle, uanset race, kan leve sammen i harmoni som ligeværdige borgere, blev holdt foran mere end 200.000 tilhørere, og regnes som en af de betydeligste taler nogensinde. Forskere ved University of Wisconsin-Madison og Texas A&M University kunne i 1999 på baggrund af analyser, af den effekt og virkning udvalgte taler havde haft på det amerikanske samfund, udnævne I Have a Dream som det 20. århundredes vigtigste amerikanske tale.



Dagen blev fejret med en stor mindebegivenhed på Lincoln Memorial i Washington DC med taler fra blandt andet USA's nuværende præsident Barak Obama.

I 2003 blev der lagt en mindesten på det sted, Martin Luther King stod, da han holdt sin tale i 1963, og i 2011 indviedes mindesmærket Martin Luther King Memorial på National Mall, Washington, D.C.

Dr. Martin Luther King, Jr. var en amerikansk baptistpræst og borgerrettighedsforkæmper.

Født: 15. januar 1929, Atlanta, Georgia, USA

Snigmyrdet: 4. april 1968, Memphis, Tennessee, USA

Begravet: 9. april 1968, Martin Luther King, Jr., National Historic Site, Atlanta, Georgia, USA

Børn: Martin Luther King III, Dexter Scott King, Yolanda King, Bernice King

Priser: Nobels fredspris, Person of the Year, Presidential Medal of Freedom.

Niels Voigt Guldbjerg



Solen brød frem og skinnede på de ca. 200 gæster til årets Gardenparty



De mørke skyer samlede sig på himlen, og det begyndte at dryppe på forberedelserne til årets Gardenparty i den flotte Klosterhave. Det virkede ikke lovende. Men klokken nærmede sig 10.00 og forberedelser var ved at være klar. Flagene var blevet hejst. Bandet var ankommet og blevet placeret i et stort telt. Bod med T-shirts og andet DAK materiale var opstillet. Kagen var udskåret, baren sat op og drikkevarer stillet frem. Gæstebogen var parat, så alle gæster kunne skrive deri. Og så kiggede solen frem bag de mørke skyer og regnen stoppede. Nu var alt klart til at åbne for årets Gardenparty.

Både lokale aalborgensere og dansk-amerikanere begyndte at myldre ind i Klosterhaven, og snart var haven fyldt med glade mennesker, der alle havde en interesse i at fejre USA's uafhængighedsdag.

Igen i år stod jeg for kan-ikke-huske-hvilken-gang bag baren sammen med 3 dejlige hjælpere. Det er en rigtig god oplevelse at stå bag baren, især fordi jeg møder alle de glade gæster, og mange af dem er gengangere. Så ikke nok med at jeg udkænker drikkevarer, så får man også lige en lille sludder. Jeg har selv stor interesse for USA, da jeg har boet der for nogle år siden, så at møde alle dansk-amerikanerne er så spændende, så kan man jo lige holde sit "amerikanske" ved lige.

De to timer gik som sædvanligt hurtigt, og der var både hygge og glade dage blandt alle gæsterne, taler fra Præsidenten for Dansk Amerikansk Klub, Jens Søndergaard, og overrækkelser af legater til unge studerende, der skal tage et semester i USA.



Denne formiddag, hvor solen alligevel ville kigge frem på os, var begyndelsen på nogle dejlige dage med fejringen af 4. juli. 200 havde valgt at kigge forbi Klosterhaven for at være en del af årets Gardenparty.

Katbarina Fogtmann-Schulz



From Støvring to Aalborg the long way around

Last year, 2012, on the 2nd of July I sat in the Old City Hall in Aalborg with Mayor Henning G. Jensen, and more “Mayors of a Day” than have ever been together in Aalborg. We were there on the occasion of the Danish American Club’s 90 year anniversary. With us was the Danish American Club President, Jens Sondergaard, the Board of the Danish American Club and several invited guests. The tradition of Aalborg’s Mayor appointing a “Mayor of a Day” in connection with the 4th of July days goes back to 1928. Ever since, the President and Board of the Danish American Club has organized and prepared this event for the 3rd of July.

On the nights festive occasion we appointed our good friend (and tree planting specialist) Mayor Henning G. Jensen to become “Overborgmester” in the august club of “Mayors for a Day”. In 1999, Henning G. Jensen appointed me the Mayor of a Day. It is a day my wife and I will never forget. We were shuttled by Anton Thomsen and Egon Østergaard from event to event almost like Royalty, the culmination being when Henning G. placed the golden Mayor Chain around my neck.

But back to 2012 and a bit of nostalgic review after coming “home” to the Hvide Hus Hotel from the festivities in Old City Hall. Over the years, and especially since 1999, I feel like I have become an adopted son of Aalborg. Maybe it started during the war when my father took me from Støvring to Aalborg on the train and later when I came to know the Thomsen Nursery.

After the war my family moved to Vendsyssel where I grew up in Vraa. After an apprenticeship in Brønderslev and Copenhagen, I enlisted in the Danish Army Corp of Engineers. My service in three and a half years brought me around to most of the country but Randers was the home base for my Jutland Engineers Regiment. It was a great educational and developing opportunity for a young man without much education. In a couple of years I made the rank of Lieutenant and was platoon leader for 45 soldiers and 41 trucks with bridge equipment – 21 years old!

Through Anton Thomsen I secured a job at the D. Hill Nursery in Dundee, Illinois, northwest of Chicago. This enabled me to obtain an immigrant visa and with this in my pocket I left Copenhagen on a steamer bound for New York in March 1965. This was a D.F.D.S. freighter with only 12 passengers. After 10 days on the sea, including a terrible storm east of New Foundland, we saw the Statue of Liberty and landed in Hoboken, New Jersey.



I was soon at work in Dundee and the year after found my wife to be, Irma Hertzmann, in the Danish Club in Chicago. A few years later we started our own nursery, Midwest Groundcovers from scratch. Over the years, 45 of them, we have built this and related businesses to a substantial size with the help of a lot of good and dedicated people, family and non-family. All along we were connected with Anton Thomsen and later with Ejvind Aagaard and Major Kurt Gissfeldt; Anton about the plants and the old Freedom Fighters on the military side. This led to close connection with Colonel Orla Kops and his people working on the establishment of a Military Museum in Aalborg.

And now we are back to July 1999 and the Mayor for a Day. Like President Kennedy, who expected people to do something for their country, our Mayor Henning G. expected people to do something for their city. So by the time I handed the Golden Chains back to Henning G, we shook hands on some important aspects of the future Aalborg Defence and Garrison Museum. We opened in 2002 and every year since I have done my two weeks duty as guide, usually in connection with the 4th of July days. The annual work at the museum, with the leadership, my colleague volunteers and the guests has become a very special and cherished part of my life at an older age.

A number of years ago, Stella Jensen asked me to take over her job of leading the club of Mayors for a Day, organizing the tree planting, reception, etc. So for almost ten years, I have working with the Aalborg Parks, Hotel Hvide Hus and a group of wonderful volunteers to carry Stella Jensen's and Tom Paulsen's traditions on. Egon Østergaard brought me to the Shooting Brothers where I try to hone my skills whenever possible, and what a welcoming group. Through this connection we came to know the Aalborg Police Band and hosted them in Chicago a couple of years ago – a real smash-up time.

This brings us to the Rebild National Park Society where we have been members for over 30 years. For the last many years, I have served on the Rebild National Park Society board and most of them as the U.S. Vice President. My term limitation is up next Spring, but I can assure you that I have no term limitation with any adopted City of Aalborg affairs. I shall return, hopefully several times a year to be with you, friends in the Danish American Club and do my duties in and for my adopted City of Aalborg.

See – it took a good part of a lifetime to travel from Støvring to Aalborg, but I am glad I did it. See you soon.

*Peter Ørum
President
Danish American Mayors Club*



Indlæg fra medlemmer

Rejsen til Danmark

En dejlig solrig august eftermiddag i år stod jeg ude i Aalborg Lufthavn og spejdede spændt efter Suzanne fra USA hver gang dørene til bagageudleveringen gik op.

Endelig var det Suzanne, der kom med sin mand Mike og deres to børn Emily (14) og Tyler (17). Suzanne & Mike havde besluttet at bruge ca. tre uger på at rejse rundt i Europa og afslutte i Aalborg for at vise børnene, hvor deres mor og far mødte hinanden og besøge os, Suzannes danske 'familie'.

Denne dejlige, livsbekræftende historie tager sin begyndelse tilbage i foråret 1990, hvor vores familie sagde ja – hvilket vi aldrig har fortrudt – til at være Home Stay Family for den 19-årige Suzanne Roesler fra St. Cloud State University, Minnesota, USA. Suzanne kalder Annie og jeg og vores to drenge for hendes "Danish Mom & Dad and two kid brothers". Vi har i de forløbne 23 år taget del i hinandens glæder og sorger. Vi var inviteret til Suzanne og Mikes bryllup, vores ældste søn besøgte Suzanne, da han var udvekslingsstudent i USA, etc.

I Aalborg skulle Suzanne & Mike selvfølgelig ned igennem Jomfru Ane Gade og drikke en enkelt Carlsberg. Der er ingen tvivl om, at tilbage i 1990 oplevede disse unge amerikanere det at kunne gå i Jomfru Ane Gade alene, ganske vist som 'frihed under ansvar', men alligevel som 'fantastisk'.

Forinden 'Gaden' havde vi været på sightseeing i Aalborg, set den nye havnefront og været på besøg på Utzon-centeret, hvor vi var så heldige, at et hold ingeniørstuderende gav 'opvisning' i spektakulære, kemiske forsøg. Emily og Tyler havde også stor morskab af at prøve at stå op imod den udendørs vindmaskine.

Vi besøgte også vestkysten. Selvom jeg ikke kunne efterkomme Suzannes ønske om at se det russiske krigsskib, som var gået på grund, da hun var her første gang, så er havet altid fantastisk. Videre til Grenen via Råbjerg Mile, hvor både voksne og unge mennesker havde stor morskab af den mærkværdige sandkasse. Det tog ikke lang tid inden, vi 'stod på ski' ned ad sandbakkerne.

Forinden besøget havde jeg tænkt meget over, hvad kunne jeg nu imponere en amerikaner med? Valget for de unge mennesker blev den scrap-bog, som jeg startede på i 1990 og har holdt ved lige siden da. Der var store grin over, hvordan frisure, tøjmode osv. var skiftet igennem tiderne. Endvidere har jeg en samling julekort, hvor børnene var afbildet år for år. Disse fotos havde børnene ikke set i sammenhæng, så det var med stor interesse og grin, at der blev kigget billeder.

For 'Alle' havde jeg valgt Ørnereservatet. Det blev en fantastisk oplevelse, idet der ikke var fuldt hus på tilskuerpladserne, så fuglene fik lov til at komme tættere på publikum end ellers. Det kan kun anbefales at besøge ørnereservatet, som er optaget på Unesco's liste over Menneskehedens Levende Kulturarv. Ørnen over alle ørne er Margrethe, som 'blev lagt' 16. april 1990, Dronning Margrethes fødselsdag og den måned, hvor vi første gang mødte Suzanne. Sjovt sammentræf.

Alt i alt nogle fantastiske dage, som blev afsluttet med stor komsammen, inden familien Johnsrud vendte næsen hjemad til USA.



Suzanne & Mike

Christian Buchholtz

Borgmesterfrokosten 2013

D.A.K. frokost den 3. juli på Hotel Hvide Hus "Borgmesterfrokosten" var igen i år et flot og velfungerende arrangement. Lidt over 100 gæster var mødt op i feststemning og der var som altid en god blanding af danskere og amerikanere til stede.

I år var der opsat en flot buffet som sammen med den gode service fra Hotel Hvide Hus lagde rammerne for en dejlig eftermiddag med god mad og godt selskab.



Efter D.A.K. præsident Jens Søndergaards velkomsttale kom den "nye" toastmaster på banen. Kathrine Færlev var et hit, og hun fulgte i sin mors fodspor, men med sin egen stil og flotte kommunikationsevner. Musikken blev traditionen tro leveret på bedste vis af pianist Erik Flensted.

Jacob Axel Nielsen leverede talen for Amerika. Den handlede om den positive indflydelse hans ophold i USA har haft på hans liv (Se artiklen talen for USA).

Borgmester Henning G. Jensen var som sædvanlig i det humoristiske hjørne og bidrog blandt andet med udnævnelsen af "Borgmester for en dag" Linda Steffensen. Linda var meget rørt og taknemlig for udnævnelsen som hendes afdøde far Chris Steffensen også modtog i 1989 (se artiklen Meet Linda Steffensen).

Middagen blev afsluttet med en tale af Præsident Jens Søndergaard og derefter gik selskabet sammen med The Majors Club og Peter Ørum til Planting of a tree ceremonien som i år blev afholdt på Hotel Hvide Hus' terrassen.



A thank you note

Dear Niels!

I am now headed back to the USA after a great trip to Denmark. Please thank all of the members of Dansk Amerikansk Klub for their hospitality and support. Thank you for the special honor of being "Major of the day 2013" – a great experience and something unique I now share with my father Chris. I have enjoyed the days in Skjern visiting my uncle, aunt, cousin Pernille and her two beautiful little girls.

Thanks again, Linda



Meet Linda Steffensen – Mayor for a Day 2013, Editor & U.S. Corporate Secretary

Besides being “Mayor for a Day 2013” in Aalborg, Linda Steffensen also has two exciting jobs in the USA – as editor of The Danish Pioneer Newspaper (Den Danske Pioneer), the oldest Danish-American newspaper in North America, and as the U.S. Corporate Secretary for Rebild National Park Society, Inc.

The Danish Pioneer itself is a remarkable 141 years old, first published in Omaha, Nebraska in 1872 and today produced just outside Chicago in Hoffman Estates, Illinois. As one of just a few historic Scandinavian newspapers still being published in America, The Danish Pioneer has been a labor of love for the Steffensen family and its dedicated team of contributors for over 30 years. The Danish Pioneer Newspaper today produces 26 issues of the newspaper annually at an economical price for its fans and subscribers in the USA, Canada, Denmark, Scandinavia and the world.

“The Danish Pioneer began in 1872 and still today – in 2013 - works to preserve the strong international bonds between North America, Denmark & the Nordic countries for future generations,” says Linda Steffensen. “My family and I feel that The Danish Pioneer is a special ethnic institution worth preserving, and we are working hard to support the Danish-American ethnic press in addition to promoting the Danish and Scandinavian culture, communities, heritage and traditions in the USA and North America.”



Linda is pictured with Chicago-area friends Paul and Sharlene Roge.

“Due to the subscribers' support of the print edition of the newspaper, The Danish Pioneer has also been able to introduce a dynamic, new website, which launched in early 2013,” says Linda Steffensen. “The website features colorful photographs, news, events, resources, social media outlets and more. Please visit

www.thedanishpioneer.com

or

www.dendanskepioneer.com

and let me know what you think. The website is a new work in progress and we welcome everyone's input, stories, pictures and contributions.”

Jacob Axel Nielsen - talen for USA ved årets “Borgmesterfrokost”

Jacob Axel er født i Aalborg i 1967. Som noget af det han husker fra sin opvækst, er de årlige 4. juli dage med festlighederne i Rebild.

Efter gymnasietiden var afsluttet med studentereksamen, rejste han for første gang til USA – mere herom senere. Hjemme igen gik han i gang med jurastudiet. Som færdig uddannet jurist fik han sin første ansættelse ved et større privat selskab ejet af Bell South Complice Program.

Jacob Axels interesse og indsats i det politiske liv førte frem til valg til Folketinget, hvor han blev medlem i 2005. I september 2007 blev han udnævnt til minister. Som minister deltog han for fire år siden i Rebildfesten i bakkerne og holdt talen med hilsen fra den danske regering.

I 2010 sluttede Jakob Axel sit politiske engagement og blev ansat som administrerende direktør for et af de store privathospitaler. Nu er han administrerende direktør for ejendoms-selskabet Calum.

Jacob Axel er gift med Mette og har fire børn.

Og nu tilbage til USA...

Jacob Axel har været i USA 3 gange. Første gang med et ophold på godt et år i præsident Reagans embedsperiode. Som medlem af Folketinget mødte han George W. Bush (den yngre). Og senere, under den sidste af rejserne, havde han som minister glæden af at møde præsident Obama.



Jacob Axel har, under sine ophold i USA, lært at holde af de mange forskellige stater. Han har været i 37 stater incl. Washington DC. Fra Jakob Axel var helt ung og til nu, har besøgene i USA bragt mange indtryk og minderige oplevelser.

Han fortæller om sit besøg i Solvang, Californien, hvor han mødte Poul Hanberg, som var blevet mangemillionær i USD ved at producere træsko. På kryds og tværs fra stat til stat har han set og oplevet de fantastiske og storslåede seværdigheder samt mødt og talt med amerikanere så forskellige de er i de forskellige stater, men alligevel med det fælles indtryk af flittighed, dygtighed og stolthed.

Efter de mange fantastiske indtryk og oplevelser af det store USA sluttede Jakob Axel af med et ophold i Californien – en kæmpestat i både geografi og befolkning.

Jacob Axel udtrykker glæde og taknemmelighed over sine oplevelser i USA indtil nu – det har betydet - og betyder rigtig meget for den store del af hans livs indtryk, det er blevet til.

Jacob Axel føler sig meget respektfuld overfor det, USA formår som foregangsland trods sin unge alder som nation – sjovt nok, sin unge alder til trods – er USA verdens ældste demokrati.

Jacob Axel runder af med en hyldest til USA for dets pioner ånd, dets tro på og dets indsats for frihed, dets forståelse for og evne til sammenhold samt forståelsen/indsatsen for de unge generationers uddannelse og engagement.

THANKSGIVING 2013

Den 28 november blev DAK's Thanksgiving middag for første gang afholdt på Orkideen i Aalborg Øst. Du kan læse mere om denne dejlige aften på vores hjemmeside

www.dansk-amerikansk-klub.dk

Generalforsamling



Aalborg 15. december 2013

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Amerikansk Klub, Aalborg

Ordinær generalforsamling afholdes fredag den 14. marts 2014 i Kulturbroen, Strandgade 3, 9400 Nørresundby kl. 20.00

Ifølge klubbens vedtægter er dagsordnen:

1. Valg af dirigent.
2. Præsidenten aflægger beretning for det forløbne år.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af præsident (kun ulige år)
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2 års periode.
7. Valg af 2 revisorer for 1 år.
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år.
9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde på præsidentens adresse senest den 7. Marts 2014

Inden generalforsamlingen, kl. 19.00, vil der være spisning, hvor der serveres et luksus stjernesud, med øl, vin og vand til en pris af kr. 100,-.

Tilmelding til spisningen nødvendig.

Efter generalforsamlingen vil der være et kulturelt indslag.

Bestyrelsen

Aktivitetskalender

Fiskespisning

Fredag, d. 7. februar, kl. 18.30
Marinestuen, Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg

Generalforsamling

Fredag, d. 14. marts, kl. 20.00
NB: Spisning starter kl. 19.00
Kulturbroen, Strandgade 3, 9400 Nørresundby

Sommerudflugt

Søndag, d. 25. maj, kl. 10.00
Sted offentliggøres senere pr. email
og på www.dansk-amerikansk-klub.dk

OBS!!

Husk tilmelding til alle arrangementer

Charlotte Fogtmann 9812 0205
jack4@stofanet
Susanne Skov 2060 6289
susanne@skov.mail.dk

Senest 8 dage før arrangementer
og meget gerne pr. mail

D.A.K. Dansk Amerikansk Klub

Præsident

Jens Søndergaard 9886 7025
falddt@dlgmail.dk

Vicepræsident

Niels Voigt Guldbjerg 5128 9104
aab.1958@live.com

Kasserer

Bjarne Jakobsen 3023 7030
bjarne@bajak.dk

Sekretær

Sonja Martens 9813 2296
martens.sonja@gmail.com

Karsten Bendixen

9831 9263
kbendix@klarupnet.dk

Charlotte Fogtman

9812 0205
jack4@stofanet.dk

Susanne Skov

2060 6289
susanne@skov.mail.dk

Husk at melde adresseændring (også email) til D.A.K. til dak@stofanet.dk så du fortsat kan få vores blad!

Danish American News redaktion:

Niels Voigt Guldbjerg
Tidselbakken 16
9310 Vodskov
aab.1958@live.com 5128 9104

Udgiver:
Dansk Amerikansk Klub
Faldtvej 15, Præstbro
9330 Dronninglund

Oplag:
325 eksemplarer

Næste blad udkommer:
Juni 2014

Deadline:
1. maj 2014