

Danish American News

Nr. 91

Juni 2018

33. årgang



Dansk Amerikansk Klub

www.dansk-amerikansk-klub.dk

Program for 4. juli dagene

Mandag den 2. juli 2018

09.00-11.00 Billetsalg og billetudlevering på Hotel Comwell Hvide Hus.

10.00-12.00: Dansk-Amerikansk Klubs Garden Party på Aalborg Forsvars og Garnisionsmuseum (Gratis, men kræver tilmelding).

12.45 Transport fra Radisson BLU Limfjord Hotel til Picnic tur/retur (DKK 350).

13.00 Transport fra Hotel Hvide Hus til Picnic tur/retur (DKK 350).

13.30-16.00 Rebildselskabets Picnic i haven ved Top Karens Hus i Rebild Bakker (DKK 200).

16.30 Transport fra Rebild til Aalborg (DKK 350).

Tirsdag den 3. juli 2018

11.00 Borgmester-reception på Aalborg Rådhus (Kun pr. invitation).

12.30 Dansk Amerikansk Klubs frokost med udnævnelse af "Borgmester for en dag" på Hotel Comwell Hvide Hus (dørene åbnes kl. 12.15) (DKK 320).

15.15-16.00 Dansk-Amerikansk Klub - Mayors Club. Plantning af et træ i "Borgmesterlunden", Kildeparken (Gratis).

18.15 Bus fra Comwell Sport Rebild Bakker til Festmiddag i Aalborg (DKK 350).

19.00 Rebildselskabets Festmiddag i Musikkens Hus (DKK 675).

00.15 Bus retur til Comwell Sport Rebild Bakker (DKK 350).

Onsdag den 4. juli 2018

08.30 Kransenedlæggelse i Mindelunden på Almen Kirkegård, Aalborg (Gratis).

09.30-10.45 Optagelse i Chr. IV's Laug i Duus Vinkjælder (Kun for særligt indbudte).

10.30 Transport fra Radisson BLU Limfjord Hotel til Rebildfesten tur/retur (DKK 350)..

10.45 Transport fra Hotel Comwell Hvide Hus til Rebildfesten tur/retur (DKK 350).

11.30 Rebildselskabets Telfrokost med musik, underholdning og fællessang (DKK 375).



REBILDFEST 14.00-16.15 / FESTPROGRAM

Talere, musik, underholdning og fællessang. (DKK 150 ved indgangen. Børn under 12 år gratis. Er man til telfrokost er indgangen gratis).

16.45 After-Party, det store telt er åbent. Mulighed for at købe mad, snacks og drikkevarer (Priser oplyses på dagen).

17.15 De første busser returnerer fra Rebild til Aalborg (DKK 350).

Ca. 20.00 De sidste busser returnerer fra Rebild til Aalborg (DKK 350).

Torsdag den 5. juli 2018

09.15 Transport fra Radisson BLU Limfjord Hotel til medlemsmøde tur/retur (DKK 350).

09.30 Transport fra Hotel Comwell Hvide Hus til medlemsmøde tur/retur (DKK 350).

10.00 Rebildselskabets medlemsmøde på Comwell Sport Rebild Bakker (Gratis).

12.00 Afslutningsfrokost på Hotel Comwell Sport Rebild Bakker (DKK 200).

13.30 Transport fra Comwell Sport Rebild Bakker til Aalborg (DKK 350).

Præsidentens sommerhilsen

Kære medlemmer i Dansk Amerikansk Klub.

Hvor er det en dejlig årstid – alt er grønt og smukt. Alt i vort lille smukke land kalder på os – vi må ikke forsømme at komme ud for at nyde det.

I marts måned havde vi i Dansk Amerikansk Klub vores årlige generalforsamling og det blev en god afrunding på året 2017. Samtidig blev holdet for det nye klubår sat. Tre nye medlemmer til bestyrelsen blev valgt – det blev Bodil Knudsen, Elsebeth Larsen og Ole Thomsen. Rigtig hjertelig velkommen til jer. Vi kunne også rette en tak til Annelise Knudsen, Poul Jørgen Winther samt Per Knudsen for deres mange år i bestyrelsen – tak for jeres indsats i klubbens ledelse.



Nu er det tid for DAK's sommerudflugt, som i år rummer besøg på "Ny Vrå", hvor vi får at se, hvordan man kan lave alt fra flis til pile-redskaber, personlige plejemidler samt drikke af pil – spændende. Traditionen tro rundes der af med frokost og samvær på "St. Faldt" hos Tove og Jens.

Vi er lige nu stærkt inde i planlægningen af DAK's arrangementer i forbindelse med fejringen af den amerikanske uafhængighedsdag. Vi begynder på C.W. Obels Plads i Aalborg, hvor DAK, sammen med andre fra Aalborg City, fredag den 29. juni og lørdag den 30. juni, er med i "De Amerikanske Dage".

Mandag den 2. juli er det DAK's Gardenparty, som jo finder sted på Garnisonsmuseet. Vi får besøg af et Blue Grass Band fra Kentucky, USA, som vil underholde koordineret af Flyvestation Aalborgs Brass Bands dirigent. Vi glæder os til at se rigtig mange af DAK's medlemmer og håber meget, I vil tage familie og venner med (store og små). Alt er gratis denne dag imellem kl. 10.00 og 12.00 – også et besøg på Garnisonsmuseet.

Tirsdag den 3. juli gennemfører vi DAK's frokost, også kaldet "Borgmesterfrokosten", på Hotel Hvide Hus i Aalborg. Vi opfordrer alle DAK medlemmer til at være med. Dagen byder på nogle glade og hyggelige timer i flotte omgivelser, hvor vi har tradition for, at alle vore amerikanske gæster er med. Kom og få hilst på og nyd nogle timer sammen med dem og vi andre.

4. juli er jo dagen, hvor det er Rebild festen i Rebild Bakker, som absolut er i focus. Selvom der er mange ting på kort tid, opfordrer jeg meget til, at vi bakker op – og møder op.

Og så er det sommerferie tid, hvor ønsket for os alle helt sikkert i enighed lyder – en god og ikke alt for våd sommer.

Bestyrelsen vil samtidig med sommerferien planlægge og tilrettelægge efterårets arrangementer, som jo er COUNTRY FESTEN, VINSMAGNINGEN og THANKSGIVING (datoer m.v. kan ses på sidste side i bladet).

Jeg vil slutte med at takke alle medlemmer i DAK for jeres positive og glade opslutning om vort klubliv – jeg glæder mig til, at vi ses til sommerens og efterårets arrangementer.

GOD SOMMER!

Jens Søndergaard



En solstrålehistorie

Den 25. februar 1921 emigrerede min mors faster Anna til USA i en alder af 26 år med S.S. Hellig Olav og ankom til Ellis Island d. 10. Marts 1921.

Hendes kusine havde spurgt Anna om at komme til Iowa og passe hende fordi hun var syg og ventede barn, og det var anledningen til at hun rejste.

Anna ankom til stationen i Atlantic Iowa, og blev hentet af en medarbejder fra farmen hvor kusinen boede, hans navn var Jens Holland og stammede fra Fjelle-rad.

Anna og Jens havde åbenbart fået et godt øje til hinanden, for allerede d.21.juni 1921 blev de gift og flyttede ind på en farm, der blev deres hjem.

Jeg havde den glæde at besøge dem i 1961, samt besøge deres søn Spencer Holland i Colorado Springs, og han blev meget interesseret i sin familie i Danmark. Det førte til mange besøg i Danmark og selv-

følgelig på kirkegården i Gunderup, og her fandt vi gravstenen på hans familie, det var et stort øjeblik.

Et år, hvor vi var klar til at besøge Spencer i Colorado Springs mailede han om vi vel ikke kunne finde nogle billeder af hans mor som ung pige i Hammershøj.

Hvordan skulle vi så lige finde det, men vi fandt en søn efter en søster til Anna, der boede i Skanderborg, og spurgte om han evt. havde noget fra sin mor. Det ville han da meget gerne finde ud af, men det troede han nu ikke der var - der stod godt nok en papkasse med forskellige ting i kælderen, den ville han se igennem.

Så ringede han at han havde fundet 38 breve som Anna havde skrevet hjem til sin søster i Hammershøj, og det var jo helt fantastisk, at de var blevet gemt. Dem fik vi med og oversatte det første brev som Anna skrev til sin lille søster og det blev læst op for familien, som også var ankommet fra Iowa og Nort Dakota.



Jens, april 1961

23. April 1921

Kære lille Helene

Hvordan mon du har det og hvor mon du opholder dig, jeg synes snart det er ved Tiden jeg kunne have et rigtig langt Brev fra dig, men haaber dog det er på vej. Jeg har nået mit Ønskes Maal, om det så bliver en Lykke for mig, det må Tiden vise, endnu har jeg aldrig haft tid til at længes, du kan tro jeg havde en god tid herover, vi dansede på Båden hver Aften, og det gik hjertelig til undtagen et Par Dage hvor der var saadan en storm, da var vi alle søsyge, jeg slap med et Par Dage, så var jeg all rigt igen----

Far og Mor tog det meget fornuftigt, og Marie kom også hjem, og hun var saa god ved mig du kan sket ikke tænke dig, det var de nu allesammen, du ved nok at de alligevel kom hjem næsten alle, trods de var imod mit ønske, det var jo også rart at se dem alle at de dog tænkte en lille smule paa mig, undtagen dig di slemme Helene der saadan stak af til Sønderjylland og ikke engang vil vente med at sige farvel til mig. Du kan ikke tænke hvor jeg savnede dig derhjemme, thi du ved nok kære Helene at det er dig jeg holder mest af af alle mine søskende....



Der blev helt stille efter gengivelsen af dette første brev og der var ikke et øje tørt.

Alle brevene blev oversat til engelsk og trykt i en bog, som vi alle familiemedlemmer har fået, hvorefter alle de originale breve blev afleveret til udvandrerarkivet i Aalborg.

Per Knudsen

NB. Jeg nåede selv at scanne alle brevene ind på min PC.

Foto1: Per, Jens, Anna m.fl., 1961

Foto 2: Anna og Jens farm



"De drog ud, - men glemte aldrig"

Ja – vi kender sætningen og der skal ej heller sættes spørgsmål ved udsagnet. Når vi her i moderne tider savner dels omfanget af kontakt til vore familier, der drog ud og dels savner de kræfter, som engang bar de stærke familierelationer og venskabsbånd, så rejser spørgsmålet sig – hvorfor ?

Der hersker ikke tvivl om, at familierne i USA, som har dansk afstamning generationer tilbage, - de er der stadig og i et omfang, der er større i antal end nogensinde. For at forstå hele dette kompleks af en udvikling og forandring i familierne, vil det være rigtigt at se tilbage på de mange kendsgerninger, som var og blev vilkårene for de mange, der drog ud. Vi bør kende og anerkende de historiske forudsætninger.



Appalacherne, som er USA's østlige bjergkæde med et nord – syd forløb fra Canada til Alabama i det sydlige USA – et forløb på godt 1500 kilometer og i en bredde varierende fra 150 til 450 kilometer. Bjergkæden er ikke særlig høj – det højeste punkt er Mount Michell med ca. 2000 meter. Helt tilbage fra New England tiden var bjergkæden "grænsen" mod vest. Dette grænseniveau var simpelthen dikteret af, det var både risikabelt og vanskeligt at overvinde de indfødte indianere samt den vilde natur. Forsøg på at drage længere vest på var med livet som indsats. Ohio flodens udspring kendte

man lidt til, men Mississippi floden var helt ukendt.

Det er af betydning at kende til Ulster-Scots udvandringerne, som skete allerede fra 1650 - længe før den store emigration fra Nordeuropa fandt sted. Ulster-Scots emigranterne ville væk fra undertrykkelse i England og Irland og de savnede frihed til at udfolde sig. De kom primært fra Irland og Scotland, men der var rigtig mange Skandinaver og Germanere iblandt. De spredte sig især i området ved Appalacherne, nok mest med tyngden i midt og syd. De udviklede mulighederne for handel og udvinding af natur rigdommene (kul, metal o.s.v.). Ulster – Scots folkene tog kampen op med alle, der lagde hindringer i vejen for dem. Det var de indfødte Amerikanere – indianerne. Det var den føderale regering, der ville opkræve skat på whisky-produktionen endende op med, at Georg Washington satte en hær på 13.000 mand ind for at tvinge Ulster Scots folkene til at makke ret. Og alt dette kom til at betyde rigtig meget for eftertiden. I dag er byen Pittsburgh kendt som Ulster – Scots byen. De banede vejen for alle de, der kom efter dem.

Den store bølge af udvandring fra Nordeuropa tog fart i 1860 og var på sit højeste i årene 1880 – 1930. Fra Danmark drog ca. 300.000 til USA. Og nu noget meget sigende og spændende om udviklingen – i tiden 1860 til 1930 blev der af danske i USA født 836.510 børn !! Tilsvarende udvikling var også kendt fra resten af udvandrere fra Nordeuropa.





"Det vilde vesten" begyndte i områderne vest for Appalacherne. Og her var det en evig kamp for livet og dets opretholdelse. De ufatteligt store arealer mod vest var steppe og skov. Enorme hjorder af Bisonokser havde indtil da haft patent på arealerne sammen med indianerne.

På den tid ankom ca. 30.000 emigranter hver uge via New York, hvor de blev registreret og kontrolleret. Mange blev i områderne i - og om New England, men hovedparten af de danske ville vest på. Ruten var typisk over Appalacherne og videre mod vest indtil de nåede Mississippi - stedet, der i dag er St. Louis. Her kunne man komme over og stedet blev døbt "Porten til vesten" (i dag markeret med The Arch – buen med en højde på 192 meter). USA købte i 1803 det, man dengang kaldte territoriet Louisiana af Frankrig – ingen var helt sikre på størrelsen af området, men det dækkede ca. et område svarende til 12 delstater i Midt – West fra den Canadiske grænse til den Mexicanske bugt. Man kunne rejse vest på med tog, man kunne køre med hestevogn, man kunne transportere sine ejendele gående med trækvogn eller man kunne drage af sted til fods med triløbør – men de ville af sted og de gjorde det.

Rigtig mange af de danske emigranter var landbrugere og de nød godt af ordningen "the Homestead Act fra 1862, som betød at ved indlevering af en erklæring om intention om at blive statsborger i USA, så kunne man

kræve 160 acres ubeboet regeringsland. Man kunne bebygge samt opdyrke jorden og efter 5 år fik man ejendomsretten.

De mange danske emigranter søgte især til områder med landbrugs muligheder. I en opgørelse fra 1920 lavet i USA ser fordelingen på delstater sådan ud:

California 18.721, Iowa 18.020, Illinois 17.098, Minnesota 16.904, Wisconsin 15.420, New York 14.222, Nebraska 12.338, Washington 8.359, Michigan 7.178, Utah 6.970, South Dakota 5.983.

Alle delstater har modtaget danske emigranter, men mange af dem kun nogle få hundred eller under 5.000.

Alle emigranter kæmpede for en bedre og god tilværelse og de fleste lykkedes med det. Nu – ca. fire til fem generationer senere – ser vi, at familierne har udviklet sig enormt og markant. De er typisk veluddannede og velhavende. De er blevet amerikanere. Lidt underligt, men man indførte ca. 1915 en "parole", at det var ikke velset, at man stod fast på sin medbragte emigrant-kultur –! Man "behagede" at blive og værre "rigtig amerikaner", - sprogligt og kulturelt ! I hele USA findes stadig mange klubber og foreninger, som på forskellig måde søger at holde familiernes herkomst i syne til gavn og glæde for familierelationerne og venskabsbåndene.

Men det er bestemt ikke så enkelt i et super moderne samfund som USA. Tænk blot på – og sammenlign med - de unge generationer i Danmark –! Der er tryk på dagen lang året rundt! Uddannelse og karriere er i fokus og stærkt prioriteret. Samtidig knokles der for en solid og velfunderet familiebase, hvor udfordringer med job, karriere og børn (de kommer lidt sent nu om stunder) alt sammen skal gå op og hænge sammen. Børnene, som jo er næste generation, har med sig "unge forældre", som følger dem ind i ungdomsårene i alderklasse 50 – 55 år!! Husk – USA er foran i næsten alt – det gælder også her og det bliver det ikke nemmere af.

Nu har vi historikken på plads – vi ved, hvordan generationerne har udviklet sig og hvad de er oppe imod.

Hvordan får vi konstrueret (rekonstrueret) en fremtid med gode relationer og venskabsbånd mellem befolkningerne i Danmark – USA? Der findes ikke et hurtigt svar eller en nem løsning. Måske hænger vi i bremsen medens udviklingen susser forbi? **Men her, som så mange andre gange, hvor vi møder udfordringer, er det bedste afsæt og fundament at tage udgangspunkt i historien og så bygge om/op/på derfra.**

Jens Søndergaard
Præsident

Mød vores 2 nye bestyrelsesmedlemmer



Bodil Knudsen

Bodil er født i Brasilien men opvokset i Danmark. Arbejdede i 36 år i udlandet med en vidt favnende international karriere. Bodils børn og børnebørn bor stadig i USA og Bodil rejser tit på besøg hos dem. I 2013 vendte Bodil tilbage til Danmark og hun bor i Aalborg med sin mand.



Elsebeth Fuglsang Larsen

Elsebeth er født i Thy i 1953, og flyttede til Vester Hassing i 1977, hvor Elsebeth blev ansat som lærer på Vester Hassing skole. For 3 år siden gik Elsebeth på efterløn. Elsebeth er gift med Einar, og de har to sønner samt et barnebarn. Relationen til USA er en bror og hans familie. Broderen, Poul, tog til USA sidst i 60'erne og han har været der siden, så det er blevet til mange besøg i USA og mange rejser rundt i landet.

Aalborg, en by i rivende udvikling

Som de fleste sikkert ved, har Aalborg i de seneste år været en by i rivende udvikling. Der bygges nye boliger over alt og de fleste virksomheder har et højt aktivitetsniveau. Os der er lokale, oplever trafik køer på motorvejen, ved tunnelen, ved Limfjordsbroen og når vi skal igennem byen ved 16 tiden. Der er fuld fart på byudviklingen.

Som det fremgår af nedenstående graf, vokser byen med mere end 2.000 mennesker om året. Så der skal bygges mange boliger og der er mange som skal finde job i byen.



Tilflytning til storbyerne er et verdensomspændende fænomen.

Den nye generation foretrækker at bo i byen hvor der sker noget hele tiden.

Mange af vores pensionister foretrækker også byen. De har fået nok af parcelhuset i oplandsbyen og vil nu ind og nyde det gode liv i storbyen.

Udover dette, er der 5 væsentlige faktorer som gør Aalborg til et vækstcenter. Der skal jo være jobs og muligheder for de mennesker som søger til byen. Her er mit bud på de 5 største som på hver sin måde bidrager og i fremtiden vil bidrage til den imponerende vækst vi oplever i dag og fremadrettet:

AALBORG UNIVERSITET:

Aalborg Universitet har i dag ca. 19.000 studerende og over 3.000 arbejdspladser.



AAU har opnået en flot verdens rating inde for flere af deres uddannelsesområder og dette har resulteret i at mange udenlandske studerende vælger AAU. Specielt inden for ingeniøruddannelser har AAU gjort sig bemærket internationalt.

Mange virksomheder inden for vedvarende energi og teknologi er udsprunget fra AAU og generer arbejdspladser i Aalborg.

NOVI FORSKERPARK:

NOVI er en af Danmarks mest innovative forskerparker, hvor mere end 1.000 medarbejdere i 100 virksomheder hver dag er sammen om at skabe et kontor- og forskningsmiljø, der forener nytænkning, netværk og innovation. Novi er beliggende i Aalborg Øst tæt på AAU Campus. Flere internationale virksomheder har kontor og research faciliteter på NOVI.



AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL:

Udvikling af det nye regionale universitetshospital er i fuld gang. I Aalborg Øst opføres i øjeblikket et nyt hospital på 170.000 m².

Hospitalet forventes at stå færdigt senest i 2020 og vil huse 5.000 arbejdsplader.

Hospitalet vil blive serviceret af det nye plusbus system og den nye Egensplanvej som vil forbinde hospitalet med E45 syd for Aalborg.

**AALBORG LUFTHAVN:**

Efter en udvidelse til godt kr. 150 millioner i 2014, er passagertallet i Aalborg Lufthavn steget gradvist så der i dag er ca. 1.600.000 passagerer som årligt benytter AL.

Med direkte forbindelse til Amsterdam, London, Oslo og flere europæiske destinationer, er AL i dag Danmarks 3. største lufthavn.

Dette har haft en positiv indflydelse på de lokale virksomheder som er involveret i internationale forretninger.



Derudover har AL også haft en positiv indflydelse på turisme i Nordjylland.

AALBORG HAVN:

Aalborg "Industri" Havn er beliggende i Aalborg Øst og er et sted som de fleste ikke rigtig lægger mærke til. Men det er en af årsagerne til at virksomheder som Siemens har bygget verdens største vinge fabrik i Aalborg. Og, det er en af årsagerne til at Bladt Industries bygger fundamenter og transformere til havmølleindustrien i Aalborg.

Aalborg Havn giver virksomheder direkte adgang til de største markeder i Europa, med container service til Hamburg og Göteborg. Dertil er der kommet godstogsforbindelse til havnen og der kommer i 2019 en 4 sporet adgangsvej til havnen således at tilgang til E45 forbedres.

Nu syntes jeg så at vi mangler en infrastruktur som kan følge med den imponerende vækst vi har oplevet i de seneste år. Personligt mener jeg at tiden er inde til at gøre noget ved den i lang tid omtalte 3. limfjordsforbindelse. Den må og skal komme NU.

Tak for ordet.

Niels V. Guldbjerg

Resumé - arrangementer 1. halvår 2018

Torskegildet d. 2. februar 2018

Det er nu blevet tradition for, at årets Torskegilde i Dansk Amerikansk Klub foregår på Restaurant Orkideen i Aalborg Øst.

I år var vi 47 glade medlemmer og gæster som så frem til det traditionelle fiskemåltid. Præsidenten bød velkommen og vi startede som vanligt med sangen "Blæsten går frisk".



På grund af den livlige indbyrdes snak ved bordene var lydniveauet næsten som i en børnehave, men det er jo et af formålene med vore sammenkomster: - at medlemmerne får lejlighed til at snakke og hygge sig sammen. Og DET GØR DE!

Præsidenten fik med besvær ørenlyd og fortalte kort om skattevæsenets form for torskegilde og efterfølgende præsenterede en lille fortælling med indbygget udfordring, også med reference til skattesystemet. Det forekom vist de fleste, at der under skatteligningen havde indsneget sig en lille fejl, men det er vist meget normalt i skattevæsenet.

Efter kaffe og kage kom så aftenens indslag: Katja Majlykke Petersen - en af DAK Fondens legatmodtagere, som viste billeder og fortalte om sine oplevelser i USA og sit studieophold på San Diego University i efterårs semestret 2017. Hun fortalte også meget interessant om sine ambitiøse planer og visioner for sit liv fremover.

Vi sluttede aftenen som altid, kort før kl 22.00 med "Skuld gammel venskab".

Generalforsamlingen d. 23. marts 2018.

Den årlige generalforsamling afholdt på det Gl. Rådhus i Nørresundby med ca. 65 deltagere.

Efter at vi i godt en times tid havde fyldt maverne med gode danske smørrebrød var vi klar til selve generalforsamlingen.

Under ledelse af Karsten Schultz blev vi ledet sikkert gennem generalforsamlingens dagsorden, der ikke bød på store overraskelser. Heldigvis blev både beretning og regnskab taget til efterretning, så præsident og kasserer kunne ånde lettet op.

Under "valg" blev Flemming Pedersen genvalgt. Poul Jørgen Winther og Annelise Knudsen valgte at stoppe i bestyrelsen, så i stedet var der nyvalg af Bodil Knudsen og Elsebeth Larsen som god erstatning for de afgåede.

Efter dirigenten havde afsluttet generalforsamlingen fik vi en god snak om foreningen og fremtiden.

En stor tak for vinsponsorat til vores Garden Party til vores 2 samarbejdspartnere:



Aktivitetsskalendar

Gardenparty

Mandag, d. 2. juli, kl. 10.00-12.00
Aalborg Forsvars & Garnisonsmuseum
Skydebanevej 22
9000 Aalborg

DAK's Borgmesterfrokost

Tirsdag, d. 3. juli, kl. 12.30
Comwell Hotel Hvide Hus, Aalborg
Billet: Visit Aalborg, kr. 320,-

Countryfest

Fredag, d. 7. september, kl. 18.30
"Østergaard", Haldager
Pris kr. 200,-

Vinsmagning

Oktober
Det Gamle Rådhus, Nørresundby
Dato, pris m.v. offentliggøres senere på
hjemmesiden

Thanksgiving Dinner

Torsdag, d. 22 november, kl. 18.30
Orkideen, Ølgodvej 1, 9220 Aalborg Øst
Pris offentliggøres senere på
hjemmesiden

OBS!!

Husk tilmelding til alle arrangementer

Elsebeth Fuglsang Larsen 2042 9599
elsebeth.f.larsen@gmail.com

Susanne Skov 2060 6289
susanne@skov.mail.dk

Senest 8 dage før arrangementer
og meget gerne pr. mail

D.A.K. Dansk Amerikansk Klub

Præsident

Jens Søndergaard 9886 7025
faldt@dlgmail.dk

Vicepræsident

Niels Voigt Guldbjerg 5128 9104
aab.1958@live.com

Kasserer

Bjarne Jakobsen 3023 7030
bjarne@bajak.dk

Sekretær

Bodil Knudsen 5346 8464
reskeknudsen@gmail.dk

Flemming Pedersen

flemmingviking@yahoo.dk 2140 1120

Susanne Skov

susanne@skov.mail.dk 2060 6289

Elsebeth Fuglsang Larsen

elsebeth.f.larsen@gmail.com 2042 9599

Husk at melde adresseændring (også email) til D.A.K. til faldt@dlgmail.dk så du fortsat kan få vores blad!

Danish American News redaktion:

Niels Voigt Guldbjerg
Tidselbakken 16
9310 Vodskov
aab.1958@live.com - tlf. 5128 9104

Udgiver:
Dansk Amerikansk Klub
Faldtvej 15, Præstbro
9330 Dronninglund

Oplag:
325 eksemplarer

Næste blad udkommer:
December 2018

Deadline:
1. november 2018