

# Danish American News

Nr. 95

Juni 2020

35. årgang



## Dansk Amerikansk Klub

[www.dansk-amerikansk-klub.dk](http://www.dansk-amerikansk-klub.dk)

# Sommerhilsen fra præsidenten

Kære Medlemmer af Dansk Amerikansk Klub,

Så er der kommet forårsfarver i det ganske land og der er smukt og grønt overalt i Danmark. Alt er dog ikke som det plejer. I skrivende stund har Corona krisen hærget i Danmark i snart 2 måneder. Det har haft en effekt på os alle. Mange ældre har været mere eller mindre isoleret, mange arbejdende folk er/har været hjemsendt fra deres job og vores ellers så solide danske økonomi er blevet sendt i recession på ganske kort tid.

Situationen er dog så småt begyndt at lysne. Fase 1. af genåbningen af Danmark er implementeret og fase 2 er blevet introduceret og igangsættes i midten af maj, så det ser ud til at vi samlet bevæger os i en positiv retning.

Dansk Amerikansk Klub har lige som Rebuild-selskabet måtte aflyse vores 4. juli arrangementer i 2020. Det er mig bekendt første gang siden 2. verdenskrig at dette er sket. Det er vi selvfølgelig skuffede over, men vi må kigge fremad og i stedet komme tilbage i 2021 bedre end nogen sinde før – det er vores mål.

Som I alle ved, blev vores Generalforsamling i marts også udsat på ubestemt tid. Den afholder vi så snart det igen er muligt at samles.

I mellemtiden kan jeg berette at vores økonomi i Dansk Amerikansk Klub er solid. Der er penge på kontoen og vi har i år som i de tre sidste år, igen tilsidesat kr. 10.000,- til vores 100 års jubilæum i 2022. Der er som jeg tidligere har fortalt, nedsat en komite som er gået i gang med planlægningen af dette event.

Som jeg også tidligere har fortalt, fortsætter vi med at arbejde på en udstilling "A

dane did it" i samarbejde med vores medlem Stig Thornsohn og Udvandreakivet. Vi håber på at dette kan realiseres engang i efteråret på Aalborg Hus Gymnasium.



I bestyrelsen arbejder vi også på at lave et arrangement på nettet hvor vi besøger og interviewer forskellige DAK-klubmedlemmer både i Danmark og USA. Vi krydrer eventet med nogle musiske indslag. Det vil såfremt vi får det til at lykkes, være et event som man kobler sig på via et link, som vi fremsender til alle vores medlemmer.

Nu håber vi alle på at vende tilbage til forholdsvise normale tider igen. Det bliver snart tid til at nyde den danske sommer og lad os håbe at den bringer masser af solskin. For de fleste af os, bliver det nok en sommer som vil byde på ene danske oplevelser. En sommer som giver os mulighed for at gense mange af de smukke steder i Danmark – dem har vi rigtig mange af.

Jeg ønsker jer alle en rigtig god sommer, og håber at vi ses til efteråret hvor foreningslivet i DAK igen (forhåbentlig) får mulighed for at blomstre på ny.

Pas godt på hinanden!

Niels V. Guldbjerg



# Præsentation af Karina Stevenson - DAK's nyeste bestyrelsesmedlem

Kære DAK-medlemmer,

Jeg hedder Karina Stevenson og jeg er den nyeste DAK bestyrelsesmedlem. Jeg blev medlem af DAK i 2017, og har siden lært mange andre medlemmer at kende i forbindelse med forskellige DAK-arrangementer. Men der er naturligvis nogen jeg endnu ikke har mødt, og derfor vil jeg gerne præsentere mig selv i denne udgivelse af "Danish American News."

Jeg er født og opvokset i Alaska, USA og har altid haft dobbeltstatsborgerskab fordi min mor er dansker og min far er amerikaner. Jeg valgte at flytte til Danmark som udvekslingsstudent fra 2003-2004 for at lære min mors familie, sprog, og kultur bedre at kende. Jeg er ikke opvokset med at tale dansk med min mor, men jeg lærte at tale dansk som udvekslingsstudent takket være mine lærere og venner på Hasseris Gymnasium og min moster, onkel, kusiner og fætter som jeg boede hos. At lære sproget og kulturen dengang åbnede mange døre og muligheder for mig som har gavnet mig lige siden.

Efter jeg blev færdig med min bacheloruddannelse i Portland, Oregon USA, flyttede jeg til Vancouver, Canada, hvor jeg fik arbejde hos den danske kirke i Vancouver og det skandinaviske center. Jeg har stået for baby salmesang (*Hymns for Babies*) og koret *The Tivoli Singers* i den danske kirke. Jeg har undervist sprogkurser i dansk for begyndere i det skandinaviske center, hvor de fleste kursister (både børn og voksne) var anden/tredje generations danskere ligesom mig. Disse arbejds erfaringer har haft en afgørende indflydelse på mit karrierevalg. Jeg opdagede, at jeg var utrolig glad for at undervise og især med fagene sprog og musik. Problemet i Vancouver var, at mine indtægterne var lav og leveomkostningerne var høj.

Men der var jeg heldig at have andre muligheder. For mig var det oplagt at vende tilbage til Danmark, hvor jeg kunne læse en kandidatgrad uden at pådrage gæld og forhåbentlig også finde et arbejde som underviser efterfølgende med en indtægt der passede til samfundets leveomkostninger.

Jeg flyttede tilbage til Danmark i 2011 og blev gift mit livs kærlighed, Andrew, som jeg mødte i Danmark i 2003 da han også var udvekslingsstudent, dog ikke fra USA – han kommer oprindeligt fra New Zealand. ☺ I 2015 blev vi begge to færdige med uddannelsesoverbygninger på Aalborg Universitet – jeg blev kandidat i musik og engelsk og Andrew fik en ph.d.-grad i neurofysiologi. Siden 2015 har jeg haft en faststilling som musik og engelsklærer på Thisted Gymnasium og Andrew har været



ansat på Aalborg Universitet, først som adjunkt og nu som lektor.

Det er et stort privilegium at kunne vælge mellem flere gode lande – USA, New Zealand og Canada er allesammen fantastiske på hver deres måde. Og vi kan godt savne bjergene en gang i mellem. Men med alt taget i betragtning, synes vi at vilkårene for at etablere et godt liv er suveræn her i Danmark. Vi har haft muligheden for at tage videregående uddannelser uden at pådrage gæld, vores indtægter passer godt med samfundets leveomkostninger, vi får betalte feriedag som giver os muligheden for at besøge vores familier i udlandet, og vi har ikke store bekymringer om fx sygforsikringer. Alt dette tager vi ikke for givet – det er noget vi værdsætter højt.

Jeg er født i USA, men for mig personligt var *The American Dream* en ret usikker forfølgelse – for mig har udbyttet af *The Danish Dream* været større. ☺ Men begge kulturer vil altid ligge mig nært, og derfor er jeg glad for at have fundet fællesskabet hos Dansk Amerikansk Klub. Det betyder meget for mig at have fundet et samlingssted, hvor vi kan udveksle og drøfte oplevelser fra begge lande, og jeg håber på at kunne bidrage til klubbens fællesskab og gøremål mere nu som bestyrelsesmedlem.

Jeg er selv meget bevidst om, hvor meget et studieophold kan være med til at udvide horisonter og perspektiver, og det er et privilegium at have muligheden for at give sådanne oplevelser videre ved at samarbejde med klubben om at støtte unge som vil tage på studierejser i USA og Canada. Derudover værdsætter jeg også muligheden for at planlægge og bidrage til DAK-arrangementer som er med til at dyrke venskaber og skabe grundlag for udbygning af vore dansk-amerikanske relationer.

Jeg glæder mig til at kunne se jer igen til disse arrangementer, på den anden side af corona-krisen. Håber I befinder jer godt så længe ☺

De bedste hilsner,  
Karina Stevenson

---

## En smuk hilsen fra USA



Her for et par måneder siden kom der en pakke til mig fra USA, jeg kunne ikke kende navnet på afsenderen, men åbnede selvfølgelig pakken.

Frem kom et smukt Stars and Stripe flag i en fin trææske samt et billede af et amerikansk jagerfly.

Så kom forklaringen, for 5-6 år siden boede vor datter Birgitte med sin familie på Barbados, og en af deres venner var ved det amerikanske flyvevåben.

Han var ivrig jæger og gik på jagt i Canada og i staterne, og han faldt selvfølgelig i god og hyggelig snak med Egon, som jo også var jæger.

De aftalte at Egon engang skulle komme til Canada og de sammen skulle på jagt.

Det blev så aldrig, med denne gode ven af vor datter og svigersøn, Edward R. Harvey, fra USAF reconnaissance grupe, glemte ikke aftalen, og derfor denne hilsen til mig.

Den 2 juli 2017 fløj han det flag han senere sendte til mig over Irak og Syrien, ombord i en U-2S Dragon Lady, på mission - til ære for Egon.

Jeg blev selvfølgelig meget rørt men også glad for en så stor og velment hilsen til minde om min kære afdøde mand.

Hilsen fra  
Inger Østergaard

# Ejendomsmæglerernes Fond - vores nye sponsor, som i år har doneret 30.000,- kroner til DAK

**Fondet er stiftet af medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforenings 5. kreds. Fondet er selvejende og erhvervsdrivende. Hjemstedet er Aalborg.**

Det hele begyndte på en generalforsamling i 5. kreds i Aalborg den 27. februar 1960. Her stiftede man byggeforeningen "Ejendomsmæglerernes Hus", indsamlede 1.135 kroner og købte to pantebreve. Afkastet var 6%, svarende til 68 kroner.

I løbet af de mange år der er gået siden da, har fonden udviklet sig særdeles positivt og ejer i dag flere centralt beliggende ejendomme i Aalborg samt Dannebrogskollegiet i Aalborg, hvor bl.a. unge studerende, børn af ejendomsmæglere, har fortrinsret i forbindelse med, at de er studieaktive.

Gennem årene har Fondens uddelt adskillige millioner kroner til kulturelle og velgørende formål.

Fonden har tidligere gennem 30 år uddelt Ejendomsmæglerprisen. Prisen blev givet til en person eller organisation, der fremmer ejendomsmæglerens virke og arbejde.

Prisen er bl.a. blevet uddelt til tidligere nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen og til Peter Dragsbo for bogen "Forstaden har en historie" om parcelhusets historie og betydning. Denne

pris er i dag erstattet af mange andre aktiviteter og fra 2017 også af uddeelingen af en pris for "årets villavej".

En stor tradition er Fondets afholdelse af årets julestue for alle medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforenings 5. kreds samt deres familie og ikke mindst børnene.

Her deltager ca. 230 mennesker i det store arrangement med det store julebord, underholdning, besøg af nissepiger med gaver til børnene og det helt store pakkespil inden alle ønsker hinanden en glædelig jul.



**EJENDOMSMÆGLERNES  
FOND**



## Hilsen fra Emma Mejlstrup



Kære Dansk-Amerikansk Klub og bestyrelse ved Dansk-Amerikansk Klubs Jubilæumsfond af 1982,

Jeg sender jer hermed en lille hilsen fra Berkeley, Californien. Først og fremmest vil jeg gerne udtrykke min dybeste taknemlighed for at have modtaget jeres legat i forbindelse med mit ophold på University of California, Berkeley (UC Berkeley). I har været med til at realisere min største drøm og har i den forbindelse også bidraget til, at jeg kunne få størst muligt udbytte ud af min bacheloruddannelse i Amerikanske Studier fra Syddansk Universitet.

Jeg nu er ved at have fundet fodfæste i Berkeley og har efterhånden vænnet mig til tilværelsen på et højtrangeret college i Californien. Jeg kan allerede nu konkludere, at tilværelsen som studerende på UC Berkeley er stik modsat af tilværelsen som studerende i Danmark. På UC Berkeley bliver du vurderet på din undervisningsdeltagelse (både ift. hvor ofte du møder op til undervisningen, og hvor meget du bidrager i undervisningstimerne), dine resultater fra midterm eksamenerne, samt alle skriftlige afleveringer i løbet af semestret samt en endelig eksamen i slutningen af semestret. På den måde er undervisningen herovre meget mere intens, end hvad jeg er vant til i Danmark. Underviserne er alle sammen super dygtige og engagerede i deres fagområde. Mange af de undervisere, som jeg har haft herovre, har jeg allerede hørt om i forbindelse med mine undervisningstimerne i Danmark. Det er derfor en surrealistisk oplevelse at arbejde med materialer af en bestemt Amerikansk professor i Danmark og så rejse herover og få undervisning af vedkommende direkte.

Jeg bor på Barrows House, som er et nedlagt fraternity, der er blevet konverteret til studenterboliger efter en fatal ildebrænd under en fraternity fest tilbage i start-90'erne. Her deler jeg et lille værelse med en Amerikansk pige, som læser psykologi på UC Berkeley, og vi betaler \$600 per måned hver, hvilket er helt vildt billigt i forhold til andre bosteder for studerende i Berkeley. Selvom det ikke er det mest glamourøse sted at bo, betragter jeg mig selv som værende helt utroligt heldig at få lov til at bo på Barrows House. Det var nemlig her, jeg dannede mig mine første relationer på mit studieophold og her, jeg har fået de tætteste venner. Det er lidt som at bo sammen med en lille familie, jeg har dannet mig herovre, hvor vi laver mad, fejrer højtider, tager på tur og læser lektier sammen.

En af mine absolut yndlingsting ved at gå i skole på UC Berkeley er, at det ligger så tæt på San Francisco. Jeg prøver at tage ud til San Francisco så ofte som jeg kan komme til, da det er super billigt at tage offentlig transport herovre, og da San Francisco er en helt fantastisk by med en fascinerende historie. Selvom mit eventyr herovre er først lige begyndt, men jeg har allerede så mange skabt så mange minder og ting at fortælle, at jeg ikke kan have det hele med i denne hilsen.

Med den største taknemmelighed,

Emma Mejlstrup  
B.A. i Amerikanske Studier  
University of California, Berkeley





Min ven, Pablo og jeg kørte med hans familie til Bernie Sanders' Voters Rally i Richmond, CA.



## Beretning fra udviklingsophold i Redmond

Kære Dansk-Amerikansk Klub, og de som vil læse dette.

Det er nu omkring 2 måneder siden, at mit udvekslingsophold i Redmond ved Seattle, Washington afsluttede meget uventet på grund af Covid-19. Redmond High School, hvor jeg var elev, lukkede ned torsdag den 12. marts. Fredag den 13. marts meldte det danske udenrigsministerium ud, at alle danskere i udlandet burde rejse hjem, og det blev besluttet, at jeg skulle afbryde mit udvekslingsår.

Nu er jeg ved at falde til herhjemme. Dog har det taget mig lidt tid at tage mig sammen om at få skrevet en ordentlig opdatering og beretning om mine 7 måneder som udvekslingsstudent. Det skyldes naturligvis, at jeg har haft en helt igennem fantastisk og udviklende rejse, som jeg selvfølgelig regnede med ville vare længere, end hvad realiteten blev.

Jeg har uden tvivl fået relationer i USA, som jeg vil have mange år frem. Redmond er blevet mit andet hjem, skønt det er knap 7500 kilometer væk fra Nordjylland. Det er et sted, som jeg vil kunne komme tilbage til med en masse minder og en følelse af hjemlig atmosfære. Det er jeg ikke et sekund i tvivl om.



At tage et år til udlandet er den bedste beslutning jeg har taget. Jeg er blevet udfordret til det yderste, fået ny viden og jeg har skulle overskride mine grænser hver evig eneste dag. Jeg skal være ærlig og sige, at der har krævet sved, tårer, og en hel del dybe indån-

dinge - men jeg ved, at jeg gik i seng hver dag og følte mig en smule mere moden og sej end dagen før. Jeg føler mig som en forbedret, mere modig og mere erfaren version af mig selv, end hvad jeg gjorde for bare et år siden. Jeg ved, desværre, at et udvekslingsår ofte er undervurderet blandt unge, i forhold til det man får ud af det. Jeg vil forevigt være taknemmelig for alle de minder, amerikanske venner, bekendtskaber og familie jeg har fået, samt den personlige rejse jeg har været på, og ønsker naturligvis, at andre skal få en lige så dejlig oplevelse, som jeg selv har fået.

Som før nævnt, var jeg elev på Redmond High School. Vi var 2000 elever i alderen 14-18 år. Det er i virkeligheden en ret atypisk Amerikansk High School, da en større procentdel af eleverne har en anden etnisk baggrund. Det er derfor en skole med meget diversitet. Jeg kommer selv fra en lille by, der ikke ligefrem emmer af mangfoldighed, og jeg synes derfor, at det var utroligt befriende at være på en skole med plads til alle etniciteter, religioner, seksualiteter og forskelligheder. Lærerne var derfor heller ikke uvante med, at eleverne ikke er perfekte til det engelske sprog, og at de engang imellem lige skulle have forklaret tingene en ekstra gang. Redmond High School er i øvrigt en af de bedste skoler i Washington State.

De to (eller 1½) semestre jeg tog, gælder ikke i Danmark, og jeg har derfor haft mulighed for at folde mine kreative vinger ud og tage nogle fag, som jeg måske ellers ikke ville taget. Jeg valgte bla. at skrotte matematik og naturfag, da jeg aldrig har været en høj til de fag. I stedet tog jeg fag som Food Science, Business og Personal Finance, hvilket er nogle fag jeg under normale omstændigheder ikke vil tage. Jeg tog også Spansk på begynderniveau, da det formentligt vil være et sprog, jeg kan bruge senere hen i livet, når resten af verden skal opleves. Derudover havde jeg obligatoriske fag som US History og Engelsk.

Selvom skolen var meget international og fuld af forskellige kulturer, endte jeg faktisk i noget så amerikansk som en High School klike. Jeg har de sidste 5-6 år spillet musicals i Danmark.



På Redmond High School fik jeg muligheden for at studere *Technical Theatre and Design*, hvor vi lærte om alt det tekniske inden for teater (lyd, lys, scenografi, kostume design, etc.). Få måneder senere var jeg på tech-holdet til skolens første ud af 4 produktioner; *Dog sees God*. Og lige pludselig var jeg med i skolens dramahold, hvor jeg fik et hav af venner. Det var ubeskriveligt dejligt at have noget at kunne se frem til på skolen, selvom at det ofte krævede, at vi var nødt til at blive på skolen fra kl.7.30 til kl.18-19.

Jeg gik senere til audition på skolens produktion af *Anything Goes*. Det var super grænseoverskridende at skulle til audition på musicalen, også selvom at jeg har gjort det en del gange efterhånden. Det er alligevel noget andet at skulle stå og gøre det på et andet sprog. Ikke desto mindre kom jeg med. Vi fik 4 forrygende shows, mens de 3 sidste blev aflyst i forbindelse med at skolen blev lukket ned pga pandemien. Vi var utroligt skuffede over, at vi ikke kunne få lov til at færdiggøre det, vi havde arbejdet så intenst og længe på - men i stedet for at fokusere på det triste i situationen, valgte vi at tage ud og fejre de shows vi allerede havde haft med kage og varm kakao. Det var så fed en oplevelse at få lov til at opleve et sammenhold på den måde, som jeg endnu ikke har set på helt samme måde i Danmark. Men hvis der er noget amerikanerne er kendte for, så er det deres ambitioner om at være de bedste og ikke mindst deres *school spirit*, og det kunne mærkes i dagligdagen, for der skulle arbejdes hårdt hver dag.



Selvom folk måske ikke vil mene, at der er stor forskel på en flok teenagere der klæder sig i

deres skoles signatur-farver og råber upassende rim på et ret slidt high school stadion under en football kamp - og på en fodboldkamp i Parken med halvfulde danskere, der synger, så er der alligevel en kæmpe forskel. Inden en kamp går folk på skolen rundt i skolens tøj for at vise deres støtte til football holdet, der skal ud og spille for at blive mestre. Alt dette er kreeret af unge, og al den positive energi, som skolen emmede af på de fredage i efteråret, fik selv en boldmongol som mig, som i øvrigt finder sport pænt interessant, til at komme i god stemning.

Jeg var også meget heldig og få lov til at møde andre udvekslings elever med samme program som mig selv. Selvom vi alle kom fra forskellige lande, kunne man alligevel mærke en anden form for forståelse og sammenhold, da vi alle var i samme båd.

Jeg var også tilmeldt en weekendtur til New York City her i maj sammen med mit exchange program, men den blev naturligvis aflyst. Vi er mange udvekslingsstudenter verden over, som skuffede har måttet afbryde vores år i udlandet. Redmond er blevet mit andet hjem, og jeg planlægger at rejse tilbage på besøg, så snart det bliver muligt.

Jeg har på alle måder haft en fuldstændigt vidunderlig og berigende oplevelse, som jeg er så taknemmelig for har kunne lade sig gøre, bla. med støtte fra Dansk-Amerikansk Klub.

Mange kærlige og taknemmelige hilsner fra

Frida Schultz



# Amerikanerhuset

*Jeg modtog for nylig denne e-mail som jeg har fået tilladelse til at udgive i vores blad.*

*Prøv at gå ind på linket vedr. amerikanerhuset – her er der en fin historie og Dansk Amerikansk Klub som blev oprettet flere steder i landet, blandt andet i Aarhus, Randers og selvfølgelig Aalborg.*

*Finn Knudsens familie historie er også interessant – hvis der er nogen derude som har noget at supplere Finns historie med er jeg sikker på at han gerne vil høre fra jer.*

Niels Guldbjerg

Hej

Jeg laver en hjemmeside for vores Sommerhus- og Grundejerforening ved Lystrup Strand på Norddjursland. I området ligger Randers Afdelingen af DAKs sommerhus, og lidt af historien bag sommerhuset fortæller vi på vores hjemmeside. Da jeg var inde for at lave lidt justeringer til siden, fandt jeg jeres hjemmeside, og det gav mig ideen til at sende denne forespørgsel til jer.

Min Mormors 2 brødre, Peter og Harald, rejste for ca. 100 år siden til USA og Canada. Harald måtte alvorligt syg vende tilbage tilbage til Danmark, mens Peter blev der resten af sit liv.

Jeg har aldrig mødt ham, men han har alligevel 'fyldt meget', da min Mormor og hendes søster, Martha og Marie, ofte talte om ham og savnede ham. De tippede og drømte om den store gevinst, så de kunne besøge ham i Canada.

Af hans bevarede breve, kan vi læse at drømmen var gensidig. Flere gange giver han udtryk for håbet om at besøge dem, når han havde tjent nok til rejsen.

Det lykkedes aldrig. 10. februar 1965 døde han ved en brand i det hotel, hvor han havde sin bopæl i Aklavik i det nordligste Canada.

Efter at have arbejdet i landbruget, som bager o.a. i USA og Canada med adresser i bl.a. Salt Lake City, Calgary, Camrose og Edmonton endte han i Aklavik i 1936, hvor han arbejdede i Peffers General Store.

Han var bosat i Aklavik til sin død, afbrudt af arbejde på The Canol Pipeline Project under 2. verdenskrig. Indtægten herfra gav ham mulighed for at starte sit eget bageri i Aklavik.

Hans breve og postkort giver et lille indblik i hans tilværelse, men alligevel ikke meget.

Har I noget i jeres arkiver eller viden om andre kilder, hvor jeg måske kunne finde nogle beskrivelser af livet i dette fjerne hjørne af Canada på denne tid - 1930erne - 1960erne, vil jeg være meget interesseret.

Med venlig hilsen  
Finn Knudsen

<http://www.lystrup-strand.dk/historie-lystrup-strand/amerikanerhuset.html>



## Dannebrog lyste Aalborg Tårnet op på befrielsesdagen

Mandag den 4. maj oplevede vi et specielt syn her i Aalborg.

I anledning af, at det mandag den 4. maj 2020 var 75 år siden af det glade budskab lød på engelsk radio, at de tyske tropper i Danmark havde overgivet sig og Danmark derfor igen var frit havde Aalborg Kommune i samarbejde med det lokale lyd- og lys-firma, Profox arrangeret, at Aalborg Tårnet skulle belyses med de rød hvide farver mandag aften den 4. maj. Det var et smukt syn.

Så ud over mange i Danmark havde sat lys i vinduerne for et mindes og hædre dem, som kæmpede for vores frihed havde vi denne specielle oplevelse i Aalborg.

Tekst / foto: Jan Behrendorff





## Aktivitetsskalendar

### Gardenparty

Torsdag, d. 2. juli, kl. 10.00 - 12.00  
 Aalborg Forsvars- og Garnisonmuseum  
 Skydebanevej 22, 9000 Aalborg

### DAK's Borgmestertfrokost

Fredag, d. 3. juli, kl. 12.30  
 Comwell Hotel Hvide Hus, Aalborg  
 Billet: Visit Aalborg

### Countryfest

Mere info senere på hjemmesiden

### Thanksgiving Dinner

Torsdag, d. 26. november, kl. 18.30  
 Orkideen, Ølgodvej 1, 9220 Aalborg Øst  
 Pris offentliggøres senere på hjemmesiden

.....

### OBS!!

#### Husk tilmelding til alle arrangementer

Jette Severinsen 2673 4101  
 jette.severinsen@gvdnet.dk

Jane Schultz 4094 2626  
 jaka@mail.dk

Senest 8 dage før arrangementer  
 og meget gerne pr. mail

## D.A.K. Dansk Amerikansk Klub

### Præsident og redaktør

Niels V. Guldbjerg 5128 9104  
 nvg@nordicals.dk

### Vicepræsident og webmaster

Flemming Pedersen 2140 1120  
 flemmingviking@yahoo.dk

### Kasserer

Jette Severinsen 2673 4101  
 jette.severinsen@gvdnet.dk

### Sekretær

Elsebeth Fuglsang Larsen 2042 9599  
 elsebeth.f.larsen@gmail.com

### Jane Schultz

jaka@mail.dk 4094 2626

### John Læner

johnlaenner@gmail.com 2326 1848

### Karina Stevenson

kstevenson.ak@gmail.com 2637 3937

**Husk at melde adresseændring (også email) til elsebeth.f.larsen@gmail.com så du fortsat kan få vores blad!**

### Danish American News redaktion:

Niels V. Guldbjerg  
 Tidselbakken 16  
 9310 Vodskov  
 nvg@nordicals.dk - tlf. 5128 9104

Udgiver:  
 Dansk Amerikansk Klub  
 CVR nr. 34564574

Oplag:  
 325 eksemplarer

Næste udgivelse:  
 December 2020

Deadline:  
 1. november 2020